



# Kerkepäörtje

*Nieuwsbrief Stadsparochie Sint Martinus  
uitgave 1 maart 2025*



## ***Veertigdagentijd, overweging door deken Spee***

Beste parochianen,



Bij het uitkomen van deze nieuwsbrief staan wij voor de dagen van vastenavond. Deze feestelijke dagen zullen beëindigd worden met het lied

“t is gedaon”, op de markt voor het stadhuis, op vastelaovendsdinsdag om 24.00 uur. De narrenkappen gaan dan af. Dan begint de sobere vastentijd. Niet omdat de beurs erg geleden heeft, maar ook omdat vastenavond en de vasten- of veertigdagentijd onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Dat markeren we met Aswoensdag. Het askruisje halen. Veertig dagen om ons voor te bereiden op Pasen.

Mensen gaan de wereld over om zich te verwonderen over de hoogte van de bergen. Over de golven van de zee. Over de lange loop van de rivieren en de machtige watervallen. Aan zichzelf, het grootste wonder, gaan zij zonder verbazing voorbij.

De tijd die voor ons ligt is bedoeld om de reis van verwondering naar binnen te maken. Zichzelf meer te ontdekken.

Even stil staan in de hectiek, het lawaai en de drukte van de vierentwintig uren economie. Zit ik nog op het juiste spoor? Doe ik recht aan wie ik ten diepste ben en doe ik recht aan mijn medemens, aan de schepping? Wij zijn allemaal geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. Er brandt een vonkje van God in ons opdat wij een vonkje van Gods liefde zouden zijn voor elkaar.

Bij het nadenken over de Vastentijd realiseer ik mij ook dat het dikwijls voorkomt dat er eenvoudiger geleefd wordt, zonder dat er hiervoor vrij gekozen kon worden. Wanneer er bijvoorbeeld veel zorg nodig is, het niet meer mogelijk is om vrij en zelfstandig te wonen, omdat bijvoorbeeld de gezondheid het liet afweten, dan boet het leven aan mogelijkheden in. Dan moet er een stapje terug worden gedaan. Of heel veel stappen terug. Dan kiezen we niet voor een vastentijd, maar dan is die er gewoon gekomen. Het leven kan ook in het teken komen te staan van vasten en letterlijke of gevoelsmatige stapjes terug, gewoon door het wereldnieuws, dat bol staat van moeilijke berichten over enorme rampen, dreigende oorlog en vele crises in de wereld. Dat wereldnieuws is in deze periode niet zo opbeurend van karakter. Het lijkt wel of het ook iets “vastenachtigs” heeft.

Of zouden we het mogen omdraaien: een mogelijke weg uit een crisis zou daarin kunnen liggen wanneer er ernst wordt gemaakt met bijvoorbeeld het vasten van de veertig dagen voor Pasen?

Een tijd van verdieping en herbronning. Wie is de Heer voor ons? Gaan wij in zijn spoor? Durven wij het nog geloven dat het niet de machten van de wereld zijn die het laatste woord hebben?

In ons dekenaat houden wij weer de "stiltevieringen" als handreiking, georganiseerd door de Raad van Kerken Venlo. Verderop in dit blad vindt u de informatie. Ook over onze Vastenactie is er een stuk informatie te vinden.

De reis naar binnen en verwondering kan ons ook brengen tot een nieuw begin, een ommekeer. Het sacrament van boete en verzoening (biecht) lucht op, en geeft ons een echte mogelijkheid een nieuw begin te maken.



De veertig dagen voor Pasen hebben een duidelijk perspectief: het feest van Pasen, een krachtig moment waarop gevierd wordt dat niet de

dood, maar het leven bij God zegeviert. Het is een perspectief van hoop waarmee wij in dit heilig jaar als pelgrims van hoop onderweg zijn. Wellicht kan dat perspectief van hoop ons ook helpen bij alle andere perioden van vasten die we in ons leven kunnen meemaken.

Ik wens u een gezegende Veertigdagentijd toe.

Ik groet u allen.  
Deken J Spee

## ***Inhoudsopgave***

Algemene informatie p. 1

 Informatie St. Martinusbasiliek en Kapel van Genooij p. 10

 Informatie H. Familiekerk p. 17

 Informatie O. L. Vrouwekerk p. 21

 Informatie H. Michaelkerk p. 25

 Agenda stadsparochie p. 29

## ***Colofon***

Contactgegevens parochiekantoor

tlf 077 - 351 23 94

mail: [parochiekantoor.venlostad@rkvenlo.nl](mailto:parochiekantoor.venlostad@rkvenlo.nl)

website [www.rkvenlo.nl](http://www.rkvenlo.nl)

Informatie m.b.t. Kerkbalans

KvK-nummer 89690249

ANBI-nummer ROE808

IBAN-nummers

St.Martinusbasiliek en Kapel Genooij

NL32 RABO 0136 5676 22

Venlo-Oost (H. Familiekerk)

NL15 RABO 0153 8963 96

Venlo-Zuid (Onze Lieve Vrouwekerk)

NL49 RABO 0153 8104 24

Venlo-Noord (H. Michaelkerk)

NL71 RABO 0153 8103 19

## ***Het bezoek van bisschop van den Hout aan het dekenaat Venlo***

Afgelopen woensdag en donderdag, 26 en 27 februari, bracht bisschop van den Hout een bezoek aan het dekenaat Venlo. Met dit dekenaat sloot de bisschop zijn kennismakingsbezoeken aan de 13 dekenaten van het Bisdom Limburg af. Het dekenaat Venlo omvat het langgerekte gebied tussen Arcen en Beesel. Tijdens zijn bezoek kreeg de bisschop een indruk van de vele uiteenlopende sociaal-maatschappelijke projecten binnen dit dekenaat. Een druk programma. Daarnaast voerde de bisschop gesprekken met diverse gremia: kerkbesturen, pastorale teams, stadsbestuurders.

De bisschop zal alle indrukken opgedaan tijdens die 13 kennismakingsbezoeken even laten bezinken en is van plan om daarna een brief te schrijven over zijn ervaringen.

De communicatiefunctionaris van het bisdom maakte onderstaand verslag. Ter illustratie is een aantal foto's ingevoegd.

Op woensdagmorgen begon het bezoek met een eucharistieviering in een goed gevulde Sint-Martinusbasiliek in Venlo met alle priesters van het dekenaat.



Aansluitend vond in de pastorie een kennismakingsgesprek plaats, waarbij de verschillende pastoors en kapelaans iets vertelden over hun werk en hun persoonlijke achtergrond.



Dit werd gevolgd door een gesprek met de lokale Raad van Kerken. Venlo kent sinds de Reformatie een protestantse gemeenschap en de samenwerking met de parochies is heel goed, zo bleek tijdens de ontmoeting.

Na een kort bezoek aan de Kapel van Genooi ontmoette de bisschop tijdens



een werklunch de burgemeesters Antoin Scholten van Venlo en Chantal Nijkerken van Beesel, de twee gemeentes die het dekenaat omvat.



De positieve ontwikkelingen van de regio als logistiek centrum en koopstad kwamen daarbij aan de orde, maar ook de verslavingsproblematiek en de situatie van de arbeidsmigranten. Ook het verschil tussen de stad en de omliggende dorpen werd besproken.

's Middags stak Mgr. Van den Hout de Maas over naar Blerick, waar diverse sociale projecten zich presenteerden. De bisschop bezocht onder meer de kledingbank en het Geheugenhuis.



Vervolgens presenteerden in de Antoniuskerk diverse stichtingen hun activiteiten, variërend van diverse kinderprojecten van de Kiwani's tot schuldhulpverlening en opvang van dak- en thuislozen door de Jongerenkerk. In de diverse gesprekken kwam naar voren dat de armoedeproblematiek in de regio groter is dan deze op het eerste gezicht lijkt. Ter afsluiting van het programma vond een gesprek met de kerkbesturen van alle parochie(federaties) in het dekenaat plaats.



De laatste dag van dit kennismakingsbezoek begon met een eucharistieviering in de Sint Gertrudiskerk in Beesel, met na afloop een koffie-moment met de kerkgangers in het parochiehuis in Reuver.



Daarbij sloten ook twee wethouders van Beesel aan. Daarna werd de bisschop meegenomen naar zorgboerderij De Huiberg, een dagopvang voor ouderen.



In het Toon Hermanshuis in Venlo ontmoette hij tijdens de lunch vertegenwoordigers van diverse organisaties die zich bezighouden met palliatieve zorg en stervensbegeleiding.



Tijdens deze bijeenkomst kwam onder meer ter sprake dat dit van oudsher het werkterrein van de Kerk was en werd de vraag geopperd hoe pastores opnieuw hierbij kunnen aansluiten.

Na een rondleiding door het Toon Hermanshuis en het ernaast gelegen hospice Mariaweide begaf de bisschop zich naar Tegelen voor een gesprek met vrijwilligers van diverse parochiewerkgroepen: van het soepcafé tot de felicitatiewerkgroep en de biddende moeders. De vrijwilligers vertelden enthousiast over hun werk.



Als laatste ontmoeting stond een soortgelijke bijeenkomst met parochianen en vrijwilligers van de parochies van Arcen, Lomm en Velden op de agenda. Zij deelden met de bisschop hun zorgen over de toekomst van de drie kerken en de moeilijke opgave om nieuwe vrijwilligers te vinden.



Met een vesperviering in de Sint Martinusbasiliek werd dit tweedaagse bezoek afgesloten.



### ***Aswoensdag, 5 maart***

De Vastelaovend en Aswoensdag, een twee-eenheid.

Na drie dagen van lol en plezier begint op Aswoensdag een periode van 40 dagen inkeer en bezinning; het is een periode waarin we ons voorbereiden op het Hoogfeest van Pasen. In de katholieke kerk markeren we dit moment met het askruisje. Om ons eraan te herinneren aan onze eigen vergankelijkheid spreekt de priester hierbij de woorden "Bedenk dat gij van stof zijt en tot stof zult wederkeren".

Deze as waarmee we het askruisje ontvangen is gemaakt door het verbranden van de palmtakken die het vorig jaar op Palmzondag zijn uitgedeeld. Zo ging ook onze koster aan de slag met de palmtakjes van het vorig jaar.



We vieren Aswoensdag met het askruisje in alle kerken:

Sint Martinusbasiliek	09.00 uur
H. Familiekerk	19.00 uur
O.L. Vrouwekerk	19.00 uur
H. Michaelkerk	19.00 uur

De collecte van deze vieringen is bestemd voor het dekenale project van de Vastenactie.

## **Actie Kerkbalans 2025** **“Het geschenk van uw kerk”**

Ook in 2025 wil de kerk van waarde zijn voor haar parochianen, voor degenen die deelnemen aan het samen-kerk-zijn, die samen het geloof willen vieren.

Maar, de waarde van de kerk, wat is dat? Niet in bedragen te vangen. Misschien zelfs lastig in woorden te vangen... De kerk is een plek waar we het geloof met elkaar delen. Waar we rust en verdieping vinden en God ontmoeten. Het is een plek waar we rust vinden te midden van alle hectiek die via de media bij ons binnenkomt.

Geven aan en meedoen in de kerk moet uit je hart komen en heeft iets van vrijwilligheid. Toch nodigt het evangelie ons uit niet apathisch af te wachten, maar zelf ook een deel van de taak op ons te nemen. Hoe betaalt zich dat financieel uit? Dat is voor iedereen anders. Ook al is de waarde van de kerk niet in bedragen te vangen, kerk-zijn kost wel geld. Denk maar aan het kerkgebouw, het pastoraat, de diaconie, de catechetische activiteiten voor kinderen. Alleen samen kunnen we dit waarmaken zodat we ook in 2025 weer een gastvrije plek kunnen zijn voor mensen die de rust en stilte zoeken en om weer te kunnen klaarstaan voor ieder die hulp nodig heeft.

Doet u weer mee?

Wordt u een nieuwe deelnemer?

Onze hartelijke dank.



### **Stand van zaken 2023 en 2024**

Na een dip in 2021 en 2022, ongetwijfeld veroorzaakt door corona, is het verheugend te constateren dat de kerkbijdrage in 2024 gelijk is gebleven aan die van 2023.

Heel hartelijk bedankt aan iedereen die hieraan een bijdrage leverde.

Wij hopen dat het “geschenk van uw kerk” u voldoende uitnodigt ook dit jaar uw steun te geven. Wij zullen u op de hoogte blijven houden over de stand van zaken.

### **Stand van zaken 2025**

De kop is eraf! De eerste bijdragen aan de Actie Kerkbalans 2025 komen binnen.

Heel erg bedankt.



## ***1 maart, Venlo 80 jaar bevrijd***

Op 1 maart 2025 is het exact 80 jaar geleden dat Venlo en Tegelen werden bevrijd. Deze dag willen we ondanks het Vastelaovesfeestgedruis niet stilzwijgend voorbij laten gaan. De bevrijding van Venlo op

1 maart 1945 is een goed moment om stil te staan bij wat zich toen op de Grote Heide rondom het toenmalige vliegveld Fliiegerhorst heeft afgespeeld. Veel Venlonaren zullen het zich herinneren als de dag van gisteren.

Daarom zal er in de serene rust van de Kapel van Genooij om 09.00 uur een eucharistieviering uit dankbaarheid worden opgedragen.



Ook zullen alle vier de kerken van Venlo samen met de kerken van Tegelen ter herinnering de klokken luiden.

Ook anderszins wordt er in Venlo aandacht aan deze belangrijke dag besteed: In De Nieuwe Scene worden in maart drie films vertoond

Voor meer informatie en tickets daarover zie de website:

[https://www.nieuwescene.nl/movies/2654/17/gevolgen\\_van\\_woii\\_voor\\_venlo\\_en\\_blerick](https://www.nieuwescene.nl/movies/2654/17/gevolgen_van_woii_voor_venlo_en_blerick)

Limburgs Landschap, wandeling 80 jaar bevrijding

<https://tickets.limburgs-landschap.nl/nl/noordlimburg/tickets>

## ***16 maart, Concert “Nooit meer thuiskomen”***

### ***16.00 uur in de basiliek door Studium Chorale i.s.m. het Franciscuskoor***

Eveneens in het kader van “Venlo 80 jaar bevrijd” brengt Studium Chorale samen met het Franciscuskoor en Vocaal Ensemble Silhouet een herdenkingsconcert. Hierbij willen de koren de slachtoffers van het naziregime herdenken, maar tevens reflecteren op de situatie in de wereld van nu. We herdenken nog altijd, maar waar staan we nu? Onder andere de dichtbundel “Nooit meer thuiskomen” van Oene Zwieting heeft als inspiratie gediend voor nieuwe koorwerken. Deze werken kwamen tot stand door samenwerking met Stichting Limburgse Componisten. Studium Chorale zoekt voor dit project in elke stad de samenwerking met een koor uit die gemeente. In Venlo is deze samenwerking gezocht met het Franciscuskoor. Het concert staat onder leiding van dirigent Hans Leenders.



Voorafgaand aan het concert verzorgt Sef Derkx een wandeling langs Stolpersteine en gedenktekens (vertrek om 14.00 uur bij de basiliek). De Stolpersteine-wandeling is gratis, maar u moet zich wel aanmelden via [www.studiumchorale.nl](http://www.studiumchorale.nl)

Tickets voor het concert à €15 zijn te bestellen via [www.studiumchorale.nl](http://www.studiumchorale.nl)

---

## ***Oecumenische stiltevieringen in de veertigdagentijd***

Zoals ieder jaar organiseert de Raad van Kerken ook dit jaar op weg naar Pasen drie Oecumenische Stiltevieringen. Hieronder staat de informatie over locatie, tijd en thema.

Locatie	H. Michaelkerk
Tijd	19.00 uur
Thema	Toen wij nog hulploos waren
Datum	Voorganger
26 maart	door pastoor Rosenhart
2 april	door Herman van de Beek
9 april	door Albert van Bragt (Leger des Heils)



### ***Vredesconcert***

Zondag 23 maart vindt in de Jongerenkerk een Vredesconcert plaats om 13.30 uur (inloop vanaf 13.00 uur); entree gratis.

Bij dit concert komen drie herdenkingen samen:

80 jaar bevrijding van Venlo

60 jarig bestaan van de Jongerenkerk

125 jarig bestaan van KZ Venlona

Dit concert is een samenwerking van:

Jongerenkerk Koor, Gospelkoor Spirit of Love en Mannenkoor KZ Venlona

Tevens wordt medewerking verleend door Venlo Caledonian Pipe Band



## **Vastenactie 2025, het campagneproject Briketten van gft-afval “Schoner koken, beter leven”**

**VASTENACTIE**

In de buitenwijken van Kasese in Oeganda leven veel gezinnen van dag tot dag. Ze hebben kleine handeltjes of werken als dagloner. De dagelijkse maaltijden worden gekookt op vuur, waarvoor houtskool of sprokkelhout wordt gebruikt. Hout wordt echter schaars en voor veel gezinnen in Kasese onbetaalbaar. Bovendien is de rook van de houtvuren erg schadelijk voor de gezondheid en het milieu.



Mary Biira, een jonge moeder uit Kasese, besloot in actie te komen toen ze de dagelijkse worsteling van de vrouwen zag. Ze ontwikkelde briketten van gft-afval en dat

veranderde veel! Gemiddeld bespaart een gezin ongeveer 2.000 Oegandese shilling per dag met de briketten. Dat is in veel gezinnen veel geld. Bovendien kunnen de vrouwen de briketten ook verkopen voor extra inkomsten. Marion Muhindo, een van de deelnemende vrouwen, vertelde: “Voorheen kon ik soms geen eten kopen voor mijn gezin, maar nu heb ik zelfs geld om het schoolgeld en de lesboeken voor de kinderen te betalen.” De briketten branden bovendien schoner dan hout en houtskool en het gebruik ervan zal de vraag naar hout verminderen. Het gaat om vergruizers om het verkoolde gft-afval fijn te malen, persen om de briketten te maken en grote mixers om de zware massa goed te mengen. Daarnaast is er behoefte aan klein materiaal als mengbakken, persoonlijke beschermingsmiddelen (handschoenen, laarzen, mondmaskers en jerrycans.

Wij kunnen bijdragen door dit project te ondersteunen. Op dit moment doen 200 vrouwen mee met Mary Bijra. Vastenactie wil dat meer vrouwen mee kunnen doen, maar dan is het belangrijk dat de huidige productiecapaciteit wordt verhoogd.

Steun de campagne in 2025  
Iban: NL21 INGB 0003000046  
Missiesecretariaat Roermond  
o.v.v. Project in Oeganda

### **Activiteiten in Venlo**

#### **Bezoek Herenboeren Ulingshof in Tegelen 5 april, 10.00 - 13.00 uur**

In een rondleiding laten de Herenboeren Ulingsheide zien hoe zij proberen op een schone manier voedsel te produceren. Kleinschalig en zonder gebruik van bestrijdingsmiddelen. De opbrengst wordt geschonken aan de Voedselbank en andere instellingen t.b.v. mensen met een kleine beurs.

#### **Film “Return to Eden” van Martijn Poels Maandag 17 maart, 19.30 - 21.30 uur Michaelkerk (Past. Kierkelsplein 18)**

Poels geeft een brede blik op de werkelijkheid: van een *kleinschalige permacultuur waarbij de wijze van voedsel verbouwen afgekeken is van de werking van natuurlijke ecosystemen*, tot de voedselabriek in Amsterdam waar in een loods zonder daglicht onder 100% beheerste omstandigheden tomaten en andere groentes worden gekweekt. En van de Zimbabwaanse ecooloog Allan Savory die vee gebruikt om verwoestijning tegen te gaan tot een Nederlands bedrijfje dat hightech plannen heeft om de Sinaiwoestijn te vergroenen. Zo nu en dan zoekt hij de randen op.

#### **Collecte Aswoensdag**

De kerkcollecte van onze Aswoensdagviering wordt geschonken aan de Vastenactie.

# Mededelingen Sint Martinusbasiliek



## Muzikale opluistering van de vieringen

Het Sint Martinuskoor is het vaste koor van de de basiliek en iedere zondag te horen tijdens de wekelijkse zondagviering. In het kader van het 200-jarig jubileum van het St. Martinus-koor zijn er door het jaar heen drie gastoptredens. Zo wordt de eucharistieviering door een gastkoor opgeluisterd op:

Zondag 13 april (Palmzondag)	Schola Cantorum van het Ward-Instituut
Zondag 25 mei	Aachener Dom Chor
Zondag 28 september	Tegelse Hofzangers



## Doopvieringen

De afgelopen periode werden door het Heilig Doopsel in de katholieke kerk opgenomen:



## Uitvaarten

De afgelopen periode werd in een kerkelijke uitvaart afscheid genomen van:

De heer Jaap Brand, overleden 12 januari 2025  
Mevrouw Han Haagmans - Vos, overleden 18 januari  
De heer Jan Seelen, overleden 25 januari  
Mevrouw Anke van de Rijdt - Hardy, overleden 11 februari



## Elkaar ontmoeten met kop koffie, thee, ....

Als parochianen kunnen we elkaar onder het genot van een kop koffie of thee (voor de kinderen is er limonade) ontmoeten na de eucharistieviering in het Ald Weishoès op 16 maart (3<sup>e</sup> zondag), 20 april (3<sup>e</sup> zondag), 11 mei (**2<sup>e</sup> zondag!!**) en 15 juni (3<sup>e</sup> zondag)



stads  
herberg  
ald  
weishoès

## ***Kom op de soep***

Stichting 't Groenewold verbindt mensen.



Samen andere partners maakt zij het project "Kom op de soep" mogelijk

Vindt u het leuk om op zondagmiddag andere bewoners uit Venlo-Centrum te ontmoeten? Onder het genot van een gratis kop soep kan dat.

U bent van harte welkom  
op 9, 23 maart; 6, 20 (Pasen) april  
van 12.00 uur - 13.30 uur  
in Stadsherberg Ald Weishoës; Grote Kerkstraat 31, Venlo



De soep is gratis; voor koffie/thee wordt een vergoeding gevraagd.

## ***Geheugenhuis Binnenstad Venlo***

Het Geheugenhuis biedt mensen met beginnende geheugenproblemen en hun mantelzorgers een warme en gastrijke omgeving waar je terecht kunt voor informatie, een steuntje in de rug of een ontspannen activiteit. Voor de komende periode zijn de data:



donderdag 6, 13 en 20 maart 2025 steeds van 10.00 - 12.00 uur

Er is tijd voor een kop koffie, ontspanning of een wandeling in de natuur  
Adres: Grote Kerkstraat 30, 5911 CH Venlo

## ***Jocus driespan in Kapel van Genooi***



Op Facebook schrijft het Jocus driespan:  
Weej hebbe mit ôs mooders ter iëre van ôs vaders  
die vanoët baove gruuëts meikeéke ein kerske  
opgestaoke beej 't Kepelke van Genuuëj.

Een mooi gebaar om de weken van Joeks En Jen in te gaan.

## ***Palmhöltjesoptocht in binnenstad, 13 april***

Op Palmzondag kunnen de kinderen deelnemen aan de Venlose traditie van de Palmhöltjesoptocht, georganiseerd door de Stichting Kinderfeesten Venlo. Alle attributen aan het houten kruis verwijzen naar een gebeurtenis die we in de Goede Week gedenken. De planning is als volgt:

- 11.30 uur verzamelen in de basiliek
- 11.45 uur de palmhöltjes van de kinderen worden gezegend
- 12.00 uur Fortissimo begeleidt de optocht naar het Stadhuis; daar wacht een versnapering.



## ***Palmzondag, Schola Cantorum Ward-Instituut in de St. Martinusbasiliek***

Zoals eerder aangekondigd zal op palmzondag, 13 april, in het kader van het jubileum van ons Martinuskoor, de hoogmis muzikaal worden verzorgd door een gastkoor. Wij zijn verheugd dat wij de Schola Cantorum van het Ward-Instituut bereid hebben gevonden dit jaar onze eerste gast te zijn. Dat het hier niet slechts om het zingen van een paar mooie liederen gaat blijkt uit de volgende tekst waarin de Schola zichzelf aan u voorstelt.

De Schola Cantorum van het Ward-Instituut bestaat uit 15 enthousiaste zangers van het gregoriaans, van wie velen in hun eigen woonplaats koorleider of zanger zijn. Bijna alle koorleden zijn vertrouwd met de semiologie, vandaar dat de schola de gregoriaanse gezangen volgens de nieuwste melodische en ritmische opvattingen laat klinken.

Binnen liturgische vieringen en met concerten wil de Schola een bijdrage leveren aan het stimuleren van de belangstelling voor het gregoriaans. De psalmen, die een poëtische neerslag zijn van de boeken van Mozes, de Profeten en Geschriften, nemen in het gregoriaans een belangrijke plaats in. Die verbinding met Bijbelteksten uit het Oude en Nieuwe Testament geeft gregoriaanse gezangen een belangrijke extra dimensie naast de welluidendheid van de Latijnse taal. De Schola tracht de kerkgangers met eeuwenoude liturgische gezangen deelgenoot te maken van een wonderlijk samengaan van woorden en tonen om hen daarmee binnen de liturgie los te maken van alledaagse aardse zaken.



De Schola werd in 1964 opgericht door Jos Lennards, directeur van het voormalig Ward-Instituut. Van 1979 tot 2008 was Louis Krekelberg de muzikale leider van het koor. Cyriel Tonnaer heeft inmiddels het dirigentschap van Louis Krekelberg overgenomen.

Niet verbonden aan enige stad of parochie, wil de Schola in Nederland of daarbuiten een bijdrage leveren aan het stimuleren van de publieke belangstelling voor het gregoriaans. Naast het verzorgen van liturgische vieringen verzorgt het koor optredens in de vorm van concerten, soms gecombineerd met andere koren, waarbij de verwantschap tussen bepaalde meerstemmige muziek en het gregoriaans tot uiting wordt gebracht.

De Schola is een graag geziene gast op festivals voor religieuze muziek. Zo nam het koor diverse keren deel aan het Internationaal Gregoriaans Festival van Watou, het festival oude muziek in Utrecht en het festival Musica Sacra in Maastricht. Ook was het koor te gast in o.a. Parijs, Rome, Salzburg, Chartres en Lille.

Wij hopen dat u in groten getale in staat en bereid zult zijn de hoogmis bij te wonen en zo het eeuwenoude gregoriaans tot u te nemen en ervan te genieten.

## ***De attributen van bisschop van Hoensbroeck***

Bisschop Filips Damiaan Lodewijk van Hoensbroeck werd geboren 24 februari 1724. Als dertiende bisschop van Roermond overleed hij 17 april 1793. In die tijd golden voor Roermond andere begrafenisregels dan in Venlo. Roermond viel is die periode nog onder Oostenrijks bestuur als gevolg waarvan begraven in kerken en kapellen binnen de bebouwde kom was verboden. Venlo viel echter onder Staats bestuur voor wie die begrafenisregel niet gold. De adellijke familie Van Hoensbroeck vond het passend dat de bisschop in een kerk werd begraven. Zodoende maakten zij met zijn stoffelijk overschot in de nacht de tocht van Roermond naar Venlo. Daar werd bisschop Damianus van Hoensbroeck in de Sint Martinuskerk begraven op 17 april 1793.

In 2018 werd zijn graf, gelegen op het priesterkoor, voor de derde keer geopend; ditmaal om daarna zijn graf zichtbaar te maken. Bij die opening werden de attributen die bisschop van Hoensbroeck in zijn kist bij zich had veiliggesteld en gerestaureerd. Om die attributen ook voor parochianen en bezoekers zichtbaar te maken is er een kleine permanente expositie in een daarvoor ingerichte biechtstoel. We zien hier:

de mijter (LA: mitra)

de stola (LA: stola)

de liturgische schoenen (LA: sandalia liturgica)

rond het begin van de 6<sup>e</sup> eeuw gaat men liturgische schoenen dragen; gesloten zijden schoenen met een platte hak; gedragen in de liturgische kleur met liturgische kousen.

de liturgische handschoenen (LA: guantes pontificales)

ook deze zijn in de liturgische kleuren. De bovenzijde van de handschoenen is voorzien van een kruis. Deze handschoenen worden alleen gedragen tijdens het eerste gedeelte van een pontificale eucharistieviering.



## ***De geschiedenis met voeten getreden, of onder de voet gelopen? (deel 2)***

De tekst van de laatste alinea van deel 1 (zie Kerkepäärtje januari 2025) was:

De plaats waar prelaat van Tildonk in de kerk werd begraven staat op geen enkele plattegrond vermeld. We mogen ervan uitgaan, dat begraving in de kerk in groeven met plaatsvermelding dateert van na 1430 en dan is het nog maar de vraag of er toen al een begaanbare stenen

vloer lag, want meestal werd die pas gelegd nadat het gewelf erin getrokken was.

Wanneer we nu deze plattegrond nemen, dan zien we dat de graven 1 en 2 gesitueerd zijn naast het hoofdaltaar op het priesterkoor en de nummers 3 t/m 15 liggen tussen de koorbanken (Chorus) en dat er een tweede telling is die begint met 1 t/m 25 na het koorgedeelte tussen twee altaren in (zijn gemarkeerd met +++) en dan in het hele middenschip. Tot en met de Franse Tijd zijn er priesters en leken in de kerk begraven met veel ceremonieel. De dochter van Lothar Frans van Hoensbroeck en de rijksgravin van de Leijen en tot Geroldsegg was een van hen die met veel ceremonieel op de dag van haar overlijden, 15 januari 1789, oud 15 jaren, elf maanden en 8 dagen 's avonds om half 7 met 8 koetsen en 15 flambouwen in het koor van de St. Martinuskerk in het graf van de heeren onderpastoors werd begraven. (graf nr. 4 midden voor het altaar aan de evangeliezijde).



Met graf nr. 5 (graf van EE heeren Oien) is iets apart, de grote grafzerk kreeg na de oorlog de functie 'altaartafel' en wordt nu gedragen door 8 ronde zuilen, met daarop een werk van atelier Brom in Utrecht, uitbeeldend de geheimen van de Rozenkrans die een piëta omringen. Meerdere grafzerken zijn verwerkt in een altaartafel, dat is ook het geval bij het Sacramentsaltaar waar 3 zerken nu één geheel vormen. Het zal niet verwonderen,

dat de vloer van de kerk al jaren voor de komst van de Fransen en het misbruik van de kerk, schering en inslag was, en ze al in slechte staat verkeerde.

Op 9 november 1788 is 's middags rond vier uur is een graf ingestort omtrent het hoogaltaar toen Johannes Chrysostomus van Postel, door de landdeken van Velden als pastoor werd ingeleid.

'Er was een grote toeloop van volk, want de nieuwe pastoor was zeker al sinds 1781 kapelaan in Venlo en volgt pastoor Van Den Broeck op die was benoemd in Bosheer.' De plattegrond met de situering van de genummerde graven is aan de zijkant voorzien van de nummers met daarachter namen of namen van bestemmingen voor wie de grafzerk bedoeld is. Op de eerste plaats, grafzerken bedoeld voor de heer pastor (3), de heeren capellaens (4), pro Ecclesia (6), de kercke (8), de heeren Capittelheeren (9), de kercke (11) en verder op het priesterkoor, ingetekend tussen de koorbanken ook nog enkele namen van families die "iets" betekenden, omdat ze speciale functies uitoefenden voor de kerk, zoals geestelijk vader van een klooster, provisor van het St. Joris Gasthuis, of vicarius van de Sint Martinuskerk of van het Onze Lieve Vrouwe Altaar. De namen Moeitz, Duycker en ons nu nog bekend in de oren klinken van Oyen en Boermans. Niet met naam genoemd op de plattegrond is de laatste in Roermond residentie bisschop van het 1<sup>e</sup> Bisdom Roermond, Mgr. Philippus, Damianus, Ludovicus, Marquis van en tot Hoensbroeck, die op 19 april 1793 in alle vroegte 's morgens door pastoor van Postel met zijn twee kapelaans in het bijzijn van de koster, in alle stilte op verzoek van de familie, werd begraven.

In Roermond mocht dat niet, omdat door Keizer Joseph II van Oostenrijk het verbod was uitgevaardigd, dat er geen begravingen meer mochten plaatsvinden in kerken of kloosters en aangezien Roermond Oostenrijks was en Venlo Staats, vond bisschop Hoensbroeck zijn laatste "rustplaats" in Venlo. Zijn graf verdween in 1834 onder een nieuwe vloer, die dringend noodzakelijk was in verband met het misbruik van de kerk tijdens de Franse overheersing.

Bisschop Hoensbroeck heeft in de laatste vier maanden van zijn leven 3 à 4 weken doorgebracht op pastorie De Weem in Venlo, bij pastoor van Postel, die daarover aantekeningen heeft gemaakt in zijn dagboek (aankomst 30 november 's avonds en was er nog 24 december).

Een méér uitgebreide verhandeling over bisschop Philippus van en tot Hoensbroeck zou een verhelderend licht kunnen laten schijnen over deze prelaat, die leiding gaf aan het bisdom in een zeer moeilijke tijd. Bij de aantekeningen wie er in een grafzerk in de kerk zijn bijgezet zullen we tevergeefs de naam van pastoor Johannes Chrysostomus van Postel zoeken, de één na laatste, door de abdijs van Averbode benoemde pastoor van de Martinuskerk, een recht dat ze ontvangen hadden van ridder Gozewijn van Milne het huidige Millen bij Sittard en dat dus begon in 1259 en officieel eindigde ten tijde van de Franse revolutie. Op 23 januari 1798 moest pastoor van Postel zijn woning verlaten samen met kapelaan Warrimont en de dienstbodes en namen hun intrek bij blauwverver Peter Mingen op de Peperstraat. Nog een half jaar heeft Van Postel zijn dagboek geschreven, maar daarna was het over en uit. Twee en een half jaar nadien, stierf Pastoor van Postel op 5 juni 1800 en werd in stilte te Blerick ter aarde besteld, maar niet voor lang, want de municipaliteit heeft het lichaam laten opgraven en op 8 juni, in een groeve in de Groote Kerk voor het hoofdaltaar (graf nr. 8?) de laatste rustplaats geschonken. Hij moet de laatste geweest zijn die onder de vloer van de kerk ter aarde werd besteld.

Wanneer we de kerk bezoeken voor een gebed in alle rust, of voor het bijwonen van de H. Mis, of anderszins, dan betreden we de resten van onze gelovige voorgangers zonder dat we daarbij stilstaan. Zij gingen ons voor in het beleven van ons geloof, maar dat niet alleen, ze hebben het ook uitgedragen, mee gestalte gegeven.

---

Geen van hen heeft de status van heilige mogen ontvangen, maar zij zijn het die op de feestdag van Allerheiligen samen met ons dit "hoogfeest" in alle anonimiteit vieren. De 'heiligen' aan de pilaren of anderszins afgebeeld worden allemaal gekoppeld aan "het Delen", worden vereerd en speciaal herdacht, want ze zijn in de canon opgenomen. In de Sint Martinusbasiliek heeft al het zichtbare, van de pilaren tot de gewelfschotels (sluitstenen), van de ramen tot de schilderijen, van de doopvont tot de preekstoel, van het hoofdaltaar tot de koorbanken een centraal uitgangspunt: "De Heilige Eucharistie". En dat is precies de reden waarom de Sint Martinuskerk tot "Basilica minor" is verheven.





# Mededelingen Heilige Familiekerk



## **Muzikale opluistering van de vieringen**

Franciscuskoor 9 - 23 maart; 6 - 20 (Pasen) april;  
4 - 18 mei; 15 - 29 juni

Sint Janskoor 15 febr, 19 april, 11 mei, 29 mei, 22 juni

Tegelse Hofzangers zat. 12 april (Palm-weekend)

Vivente 8 juni (Eerste Pinksterdag)

Vocal Group Joy 6 juli



## **Doopvieringen**

De afgelopen perioden werden door het Heilig Doopsel in de katholieke kerk opgenomen:

Luca Heijnen, 19 januari 2025

Vaiana Kretek, 1 februari



## **Uitvaarten**

De afgelopen periode werd in een kerkelijke uitvaart afscheid genomen van:

de heer Frans Bouwens, overleden 29 december 2024

mevrouw Mia Freulich - Schlenter, overleden 9 februari 2025



## **Elkaar ontmoeten met kop koffie, thee, ....**

Als parochianen kunnen we elkaar, jong en oud, onder het genot van een kop koffie, of thee - voor de kinderen is er limonade - ontmoeten op:

16 maart - 13 april - 11 mei - 8 juni - 13 juli 2025



## ***Kinderwoorddienst***

Op een kindvriendelijke manier wordt met de kinderen gesproken over de belangrijke kerkelijke feesten. Ook voor communicantjes is dit een zinvolle activiteit.

De data van de kinderwoorddiensten zijn:

16 maart - 13 april - 11 mei 2025 - 8 juni - 13 juli 2025

Een greep uit de onderwerpen geeft een beeld.

Rondierendag hebben we gekeken welke dieren in de bijbel voorkomen; en met het verhaal van Jona en de walvis hadden we het er over hoe God van deze dieren gebruik maakt om de mensen op het goede pad te zetten.

En dan dat andere dier, de kameel. Het ging over de kameel die alles wat hij tegenkomt als bagage op zijn rug laadt. En, dan kan hij de stadspoort niet meer door. Les: in het leven kun je niet alles hebben, dus je moet samen delen. Je moet een keuze maken wat nu echt belangrijk is in het leven.

En uiteraard werden adventskransjes gemaakt op de eerste zondag van de Advent en op het feest waarop Jezus gedoopt wordt, hebben we natuurlijk gepraat over de sacramenten die de kinderen zelf hebben of gaan ontvangen.

En straks met Palmzondag gaan we natuurlijk aan de slag met de palmhöltjes; wat is de betekenis van al die voorwerpen die we aan het palmhöltje hangen?

Kortom, iedere maand gaan we de zolder op en praten over een onderwerp dat die maand belangrijk is. We proberen op een kindvriendelijke manier de kinderen te laten ontdekken waarom dat belangrijk is.



### ***Eerste Heilige Communie***

Zondag 1 juni zal een aantal kinderen voor de eerste keer de Heilige Communie ontvangen, een belangrijk feest voor de kinderen en hun ouders. Om de kinderen op deze gebeurtenis voor te bereiden krijgen zij een aantal lessen van kapelaan Zuidinga.

De voorbereidingslessen vinden plaats in de H. Familiekerk:

dinsdag 11 - 18 - 25 febr; 11 - 18 - 31 maart; 8 - 15 april; 6 - 13 mei  
van 14.30 - 15.15 uur

Zaterdag 5 april om 19.00 uur zullen de communicantjes zich voorstellen aan de parochianen.  
Zondag 1 juni om 11.00 uur zullen zij hun Eerste Heilige Communie doen.

Zie de website [www.rkvenlo.nl](http://www.rkvenlo.nl) → sacramenten → Eerste Heilige Communie

## ***Vastelaovesmis met V.G. de Wien***

Zondag 9 februari was de jaarlijkse vastelaovesviering van V.G. de Wien in de H. Familiekerk. Tradities zijn er om gekoesterd te worden. Zo ook geeft V.G. De Wien hiermee uiting aan het feit dat Vastelaoves en de vastenperiode een twee-eenheid vormen. Het is mooi te zien dat deze viering weer drukbezocht werd door leden van V.G. De Wien en vrienden, bekenden en parochianen.



Deken Spee sprak weer mooie woorden en Wien-trio hield een wervende toespraak om de aanwezigen uit te nodigen hun goede doel van dit jaar financieel te steunen. Muzikale bijdragen aan deze viering werd geleverd door een aantal zangers en de Hermeniekepel.



## ***Buurtcafé in wijkgebouw D'n Dörpel*** ***“Buurt, samen, ontmoeten”***

Onder het motto: ‘buurt, samen, ontmoeten’ wordt er iedere donderdagochtend een bijeenkomst georganiseerd in wijkgebouw d’n Dörpel, Gulikstraat 202, 5913 CZ Venlo. De bijeenkomst begint om 09.30 uur en duurt tot 12.30 uur. Je bent niet verplicht om precies om 09.30 uur aanwezig te zijn. En, moet je eerder weg? Ook dat is geen probleem.



Het buurtcafé is een leuke ontmoetingsplek waar je onder het genot van een kopje koffie of thee en een stukje vlaai (tegen een schappelijke prijs) gezellig met elkaar kunt kletsen.

Onderwerpen die de revue passeren zijn erg divers.

Zoek je bijvoorbeeld een klusser of een tuinman of heb je advies nodig?

Alles is bespreekbaar.

Vragende mensen kunnen worden geholpen.

Iedereen is welkom.

De gastdames zijn Maria en Marian. Als gastheer is aanwezig de heer Mart Bindels.

Heb je nog vragen, dan kun je die via e-mail stellen aan Mart (fam.bindels@ziggo.nl)

## ***Huis van de Wijk, park Rijnbeek***

Huis van de Wijk Park Rijnbeek is een buurtcentrum. Het is een plek waar inwoners van de gemeente Venlo (het maakt niet uit op welk adres u woont) elkaar kunnen ontmoeten en zich kunnen ontplooiën.

Het adres is:

Rijnbeekstraat 180, 5913 GB Venlo.

Het buurtcentrum is dagelijks geopend (behalve op woensdagochtend) van 10.00 tot 16.30 uur.



Hieronder staan de activiteiten die u kunt volgen in Park Rijnbeek.

Heeft u hierover vragen?

Neem dan contact op met 077- 760 06 50 of stuur een e-mail naar: [openinloopparkrijnbeek@incluzio.nl](mailto:openinloopparkrijnbeek@incluzio.nl)

Op verschillende dagen van de week kunt u deelnemen aan activiteiten.

Open Inloop	Maandag, dinsdag en vrijdag van 09.30 tot 16.00 uur	U bent van harte welkom voor het maken van een praatje of samen een spelletje te spelen. Dit kan natuurlijk onder het genot van een kop koffie, glas thee of glaasje fris.
Warme maaltijd tijdens Open Inloop	Maandag en dinsdag tussen de middag  Wilt u tijdens de Open Inloop mee-eten, dan moet u zich één dag van tevoren opgeven: Telefonisch met 077-760 06 50	Warme maaltijd: tussen de middag kunt genieten van een warme maaltijd tegen een schappelijke prijs. Een team van vrijwilligers zorgt ervoor dat er op maandag en dinsdag een lekker menu wordt bereid.
Spellenmiddag	Woensdagmiddag van 13.30 - 16.30 uur	U kunt samen met anderen meedoen met spellen Voor € 1,00 krijgt u koffie/thee
Eetpunt	U kunt genieten van een warme maaltijd. De doelgroep is ouderen van 75 jaar en ouder. Inloop vanaf 11.45 uur; om 12.00 uur begint de maaltijd. Kosten: €7,50; contact afrekenen (pinnen niet mogelijk)	Donderdag wordt de ruimte gebruikt als eetpunt, georganiseerd door het buurtinitiatief.
Stoelgym	Dinsdagmorgen en vrijdagmorgen	Deze stoelgym houdt u langer fit.

# Mededelingen Onze Lieve Vrouwekerk



## Muzikale opulstering van de vieringen

	Parochiekoor	Vicenda
Maart	2 - 16 maart ook 5 maart (Aswoensdag)	9 - 23 maart
April	13 april (Palmznd-kinderviering) 17 april (Witte Donderdag) 20 april (Pasen) 27 april	6 april  20 april (Pasen)
Mei	11 - 25 mei	4 - 18 mei
Juni	22 juni	1 - 15 - 29 juni



## Doopvieringen

De afgelopen perioden werd door het Heilig Doopsel in de katholieke kerk opgenomen:

Geen doopvieringen in januari en februari



## Uitvaarten

De afgelopen periode werd in een kerkelijke uitvaart afscheid genomen van:

De heer Marc van Lieshout, overleden 11 februari 2025



## Kinderviering

De data van de kindervieringen zijn:

22 maart, 14.00 uur; speurtocht voor communicantjes

## Elkaar ontmoeten met kop koffie, thee, ....

Elke zondag kunnen we als parochianen elkaar ontmoeten onder het genot van een kop koffie, of thee - voor de kinderen is er limonade - na de eucharistieviering of WoCo.



## ***Diaconie-agenda***

Elke woensdagochtend open inloop van 10.00 tot 12.00 uur

In de gemeenschapsruimte in de hal van de kerk

Op de eerste maandag van de maand verzorgt de Diaconiegroep samen met deken Spee een Eucharistieviering voor bewoners van zorghuis Crescendo en senioren uit de aanleunwoningen

Muzikale opluistering: dhr. Nico Mercks

Elke derde woensdagmiddag van de maand; bijeenkomst dementerenden

Onder begeleiding van Monica Waalders;

pastorale zorg i.s.m. Diaconiegroep

waar: op wisselende locaties.



### ***Eerste Heilige Communie***

Zondag 1 juni zal een aantal kinderen voor de eerste keer de Heilige Communie ontvangen, een belangrijk feest voor de kinderen en hun ouders. De kinderen zijn op deze gebeurtenis voorbereid door Monique Hendrickx.

Zondag 2 februari was een spannende dag voor de aanstaande communicantjes, zij stelden zich voor aan de parochie. Ze hadden mooie gebeden gemaakt en zich goed voorbereid om die zelf voor te lezen. Bovendien mochten ze mee assisteren tijdens de dienst, wat op zich al spannend is.

En dan komt nog het moment dat ze zichzelf met hun volledige naam gaan voorstellen aan de mensen die in de kerk zitten. Een moment dat alle mensen naar jou kijken en dan weten dat jij straks de eerste H. Communie doet. Het was een bijzondere viering en alles ging goed. Er werd zelfs voor hen geklapt omdat ze het zo goed hadden gedaan.



Zaterdag 12 april maken de communicantjes met hun ouders Palhöltjes. Op Palmzondag dragen de kinderen deze mee in de palmprocessie in de kerk.

Zondag 9 juni, 2<sup>e</sup> pinksterdag, om 10.30 uur zullen zij hun Eerste Heilige Communie doen.

### ***Aswoensdagviering in Crescendo***

Woensdag 5 maart is er voor de bewoners van Crescendo een Aswoensdagviering. Tijdens deze eucharistieviering kunnen de bewoners ook het askruisje ontvangen.

Deze viering is om 14.30 uur in Crescendo.



### ***Ecologische stadstuin weer geopend***



De ecologische stadstuin is weer open, maar we doen het nog even rustig aan wat betreft de openingstijden. De natuur ontwaakt en maakt zich zoetjes aan klaar voor de lente. Er wordt hard gewerkt aan de planning van activiteiten

Vanaf 7 maart gelden weer de gebruikelijke openingstijden voor de kas: op woensdag van 10.00 - 12.00 uur.

## **Red de klok**

Onder de slogan "Red de klok" worden bewoners van Venlo-Zuid uitgenodigd, of beter gezegd aangespoord, hun kerkklok weer aan het lopen te krijgen.

**Zet jij de klok van de Mariakerk in Venlo-Zuid weer in gang?**

## **Red de klok!**

De tijd staat al een poos stil in Venlo-Zuid. Met jouw donatie kunnen we de klok van de Mariakerk weer aan de praat krijgen.

De motor die de wijzers aandrijft moet compleet vervangen worden. Daar is veel geld voor nodig. Die investering kan het kerkbestuur niet alleen dragen. Daarom hebben we hulp nodig uit de buurt of van sponsoren. Kan jij iets missen voor de klok?

In totaal is 23.000 euro nodig. Ongeveer de helft voor het laten lopen van de klok. De andere helft om ook de klokken in de toren weer aan de praat te krijgen. De kerk heeft zelf 5.000 euro toegezegd. Voor het restant hebben we jou nodig!

Bijdragen, of meer info bekijken kan door de qr-code te scannen. Alle bedragen komen volledig ten goede aan het repareren van de klok.

Rechtstreeks overmaken naar de parochie in Venlo-Zuid kan natuurlijk ook: RK Stadsparochie Venlo: NL49 RABO 0153 8104 24 o.v.v. Donatie kerkklok



## ***Vanuit de Diaconiegroep een terugblik***

Op 3 februari verzorgde diaconiegroep een bijzonder mooie Mariaviering voor de bewoners van zorghuis Crescendo. De dienst stond in het teken van Maria Lichtmis. Deken Spee ging voor in de dienst en Nico Mercks zorgde voor de muzikale omlijsting. De viering begon met een mooi en gevoelig gedicht van een bewoner over een vlinder. Er kwamen veel herinneringen van vroeger naar boven. De (oude) Marialiederden waren voor velen een bron van herkenning en werden spontaan meegezongen. Zo ook de herinnering aan de lichtprocessies van vroeger. De bewoners waren dan ook bijzonder te spreken over deze speciale viering.

Na de dienst ontvingen de bewoners de Blasius zegen. De heilige Blasius (3 febr) is vooral bekend als beschermheilige van hen die lijden aan keelaandoeningen.

## Vastelaovesviering met V.G. De Kwas en V.V. Boëte de Paort



V.G. de Kwas is de oudste Buurt-carnavalsvereniging van Venlo, en viert dit jaar haar 6 x 11-jarig bestaan. Een bijzonder jubileum. De Kwas, voortgekomen uit de misdienaarsclub Stelle Duce, is vanaf het prilste begin verbonden met de kerk van O.L. Vrouwe. Hun zeer toepasselijke naam dankt zij namelijk aan de wijwaterkwast.

Traditiegetrouw zetten de carnavalsverenigingen in Venlo\_Zuid de carnavalsdagen in met een H.Mis in de kerk. En dus was ook V.V. Boëte de Paort bij deze jubileumviering aanwezig.



Zondag 21 februari was de O.L. Vrouwekerk drukbezocht door leden en vrienden van de beide vastelaovesverenigingen. Het was er een prachtige viering in de O.L.Vrouwekerk met medewerking van M.V. Valuas en de Koninklijke Zangvereniging Venlona.

En zoals het hoort, V.G. De Kwas en V.V. Boëte de Paort komen aswoensdag terug om aswoensdagviering bij te wonen, hun versierselen af te leggen en het askruisje te ontvangen.

Na afloop van de viering bood de Vors van V.G. de Kwas deken Spee een cheque aan van maar liefst € 1111!

Een geweldige opsteker voor het fonds voor herstel van de klok.

Deken Spee en het kerkbestuur van de Stadsparochie bedanken V.G. De Kwas van harte voor deze mooie bijdrage. Een geweldige financiële opsteker voor "onze klok", maar ook een bewijs hoezeer de Vastelaovesvierders zich met de kerk verbonden weten.

En hierbij bleef het niet.

Ook de collecte na afloop van de viering werd bestemd voor de klok van Venlo-Zuid:

€ 277 lag er in de schaal! Heel veel dank aan de kerkgangers voor jullie bijdrage.





# Mededelingen Heilige Michaelkerk



## **Muzikale opluistering van de vieringen**

Woensdag 5 april (Aswoensdag)

Saskia Geurts en Ton Wetjens (saxofoon en trompet)



## **Doopvieringen**

De afgelopen periode waren er geen doopvieringen.



## **Uitvaarten**

De afgelopen periode werd in een kerkelijke uitvaart afscheid genomen van:

26/12 Cees Kuijpers (Karel van Egmondstraat)

03/01 Jan van Gool (Paulus Potterstraat)

02/02 Geer Selen (Arenborgweg)



## **Elkaar ontmoeten met kop koffie, thee, ....**

Op iedere eerste zaterdag van de maand is er na afloop van de viering gelegenheid een kop koffie te drinken om elkaar als parochianen te ontmoeten.



## **Vaste vieringen**

Iedere zaterdag om 19.00 uur is er H. Mis of een Woord- en communiedienst

## **Misintenties**

5 april Overleden familie van Dam-Munten

Marlo Op de Coul

Nellie Camps

19 april Jan Goedmakers en Jules Goedmakers-de Meulemeester

## **Aanvullende bijeenkomsten**

Filmavond in kader van de Vastenactie: 17 maart, 19.00 uur

Oecumenische stiltevieringen, georganiseerd door Raad van kerken:  
Woensdag 26 maart, 2 en 9 april van 19.00-19.30 uur



### ***Eerste Heilige Communie***

Zondag 25 mei zal een aantal kinderen voor de eerste keer de Heilige Communie ontvangen, een belangrijk feest voor de kinderen en hun ouders. Om de kinderen op deze gebeurtenis voor te bereiden krijgen zij een aantal lessen van kapelaan Zuidinga.

De voorbereidingslessen vinden plaats:

maandag 10 - 17 - 24 febr; 10 - 17 - 31 maart; 7 - 14 april; **vrijdag** 9 mei en maandag 12 mei  
van 14.30 - 15.15 uur  
in het zaaltje van de Michaelkerk

Zie onze website [www.rkvenl.nl](http://www.rkvenl.nl) → sacramenten → Eerste Heilige Communie

### ***Vastelaovesviering met de Moeraskwaakers***

De prins en zijn adjudanten zijn gekozen, dus de opmaat naar de Vastelaovend wordt gegeven. Onder leiding van deken Spee hadden we op zaterdag 22 februari in de H. Michaelkerk een mooie en sfeervolle vastelaovesviering.

In een volle kerk lieten het trio én het trotse jeugdtrio zich zien.

Muzikaal werd de viering opgeluisterd door Leo Faessen die dat alweer voor de 27<sup>e</sup> keer deed.

Het trio van de Moerskwaakers gaf aan op aswoensdag terug te komen om het askruisje te halen... vastelaovend en de veertigdagentijd horen toch bij elkaar!



---

## OPEN INLOOP GEMEENSCHAPSHUIS DE WINDMEULE (H. HARTPAROCHIE) PAASVIERING

Op donderdag 10 april is er in de Windmeule aan de Straelseweg 162A in Venlo een gezellige Paasbijeenkomst van de Open Inloop met livemuziek.

Vanaf 9.30 uur is de zaal open.

De entree bedraagt € 5,00 per persoon. Deze moet betaald worden bij binnenkomst.

Aanmelden kan vanaf donderdag 13 maart t/m donderdag 3 april, (maar Vol=Vol) via [openinloop@dewindmeule.nl](mailto:openinloop@dewindmeule.nl) of via mobiel nummer 06 - 19 42 82 92 (Monique Seelen).



We starten om 10.00 uur met een kopje koffie/thee met een overheerlijk stukje vlaai. Om ongeveer 10.30 uur treden Wiel en Margo Verbeek op met een uitgebreid repertoire. Zij zingen vooral in het dialect. Om 12.00 uur beginnen we met een lekkere lunch met soep. Tegen 13.30 uur is het dan afgelopen en kijken we hopelijk terug op een supergezellige morgen.



# PAASONTBIJT voor de ouderen van 't Ven en omgeving

Met optreden van een speciale gast



**Vrijdag 11 april om 10.00 uur**  
(inloop vanaf 9.30 uur)  
**in Gemeenschapshuis de Bantuin**

Wij vragen een eigen bijdrage van € 5,- per persoon. Bij binnenkomst te betalen.

Deze morgen wordt mogelijk gemaakt door de diaconie-groep van de Stadsparochie St.Martinus en de Bantuin.

Aanmelden vóór 4 april door onderstaand strookje in te vullen en te deponeren in de brievenbus van de Michaelkerk (Pastoor Kierkelsplein 18).

Aanmelden per e-mail kan ook: [parochiesvenlonoord@kpnmail.nl](mailto:parochiesvenlonoord@kpnmail.nl)



Naam: .....

Adres: .....

Telefoon: .....

E-mail: .....

Ik kom alleen/met partner naar het Paasontbijt op 11 april a.s.  
(doorstrepen wat niet van toepassing is)

## Agenda stadsparochie

26 en 27 februari	Bezoek bisschop van den Hout aan dekenaat Venlo	
26 februari 09.00 uur	start van het tweedaagse bezoek eucharistieviering in de St. Martinusbasiliek (concelebratie met priesters van dekenaat)	In de loop van de dag ontmoet de bisschop diverse diaconale projecten, kerkgenootschappen en kerkbesturen in het dekenaat
18.15 uur	afsluiting met vesperviering in de St. Antoniuskerk Blerick	
27 februari 09.30 uur 17.30 uur	Begin van de dag: eucharistie in H. Gertrudiskerk (Beesel) Afsluiting tweedaags bezoek met vesperviering in de St. Martinus- basiliek	De tweede dag staat in teken van ontmoetingen met burgerlijke overheid, Hospice en Toon Hermanshuis
5 maart Aswoensdag, askruisje	St. Martinusbasiliek 09.00 uur H. Familiekerk 19.00 uur O. L. Vrouwekerk 19.00 uur H. Michaëlkerk 19.00 uur	m.m.v. St. Martinuskoor  m.m.v. Saskia Geurts & Ton Wetjens
22 maart	O.L. Vrouwekerk 14.00-15.30 u	Speurtocht voor communicantjes
26 maart	H. Michaëlkerk 19.00 uur	1 <sup>e</sup> Stilteviering Voorganger: past. Rosenhart
29 maart	H. Michaëlkerk 19.00 uur	Presentatieviering communicantjes
2 april	H. Michaëlkerk 19.00 uur	2 <sup>e</sup> stilteviering Voorganger: Herman vd Beek
5 april	H. Familiekerk 19.00 uur	Presentatieviering communicantjes
9 april	H. Michaëlkerk 19.00 uur	3 <sup>e</sup> stilteviering Voorganger: Albert v. Bragt
12 april Palmzaterdag zegening Palmhöltjes	Kapel van Genooij 17.00 uur H. Familiekerk 19.00 uur H. Michaëlkerk 19.00 uur O.L. Vrouwekerk 14.00-15.30 u	m.m.v. de Tegelse Hofzangers  Palmhöltjes maken kinderen
13 april Palmzondag zegening Palmhöltjes	St. Martinusbasiliek 10.00 uur  H. Familiekerk 11.00 uur  O. L. Vrouwekerk 10.30 uur	m.m.v. Schola Ward-Instituut in kader 200 jr Martinuskoor Kinderwoorddienst met Palmhöltjes  Palmprocessie met

15 april Boeteviering	H. Familiekerk uur	19.00	Gezamenlijk met stadsparochie
17 april, Witte Donderdag, Viering Laatste Avondmaal	O. L. Vrouwekerk Aansluitend plechtige aanbidding van het Allerheiligste	19.00 uur	Gezamenlijk met stadsparochie
18 april, Goede Vrijdag	Alle kerken H. Familiekerk	15.00 uur 19.00 uur	Viering kruisweg in alle kerken; in de basiliek met Martinuskoor Kruisverering = gezamenlijk met de hele stadsparochie
19 april, Paaszaterdag, Paaswake	Kapel van Genooij St. Martinusbasiliek H. Familiekerk H. Michaëlkerk	17.00 uur 19.30 uur 19.30 uur 19.30 uur	m.m.v. Martinuskoor m.m.v. St. Janskoor
20 april, Eerste Paasdag	St. Martinusbasiliek H. Familiekerk O.L.Vrouwekerk	10.00 uur 11.00 uur 10.30 uur	m.m.v. Martinuskoor m.m.v. Franciscuskoor
21 april, Tweede Paasdag	St. Martinusbasiliek H. Familiekerk	10.00 uur 11.00 uur	
5 mei (maandag)			
25 mei	St. Martinusbasiliek	10.00 uur	m.m.v. Aachener Domchor in kader 200 jr Martinuskoor
29 mei Hemelvaartsdag	St. Martinusbasiliek H. Familiekerk	09.00 uur 11.00 uur	
Eerste H. Communie 25 mei, Venlo-Noord 1 juni, Venlo-Oost & Venlo-centrum 9 juni, Venlo-Zuid (=2 <sup>e</sup> pinksterdag)	H. Michaëlkerk H. Familiekerk O.L.Vrouwekerk	11.00 uur 11.00 uur 10.30 uur	

7 juni Pinksterviering	H. Michaelkerk 19.00 uur	
8 juni 1 <sup>e</sup> pinksterdag	St. Martinusbasiliek 10.00 uur H. Familiekerk 11.00 uur O.L.Vrouwekerk 10.30 uur	
9 juni 2 <sup>e</sup> pinksterdag	St. Martinusbasiliek 10.00 uur H. Familiekerk 11.00 uur O.L.Vrouwekerk 10.30 uur	OLV, eerste H.Communie
15 juni	H. Familiekerk 11.00 uur	Afsluitende Kinderwoorddienst
29 juni	OLVrouwekerk 10.30 uur	Zomerviering met communicantjes
Alvast voor volgend jaar		
21 sept	St.Martinusbasiliek 10.00 uur	Dreikönigen Chor Neuss