



Kerkepöörtje

november-december 2024



Advent: op weg naar het licht

De tijd gaat snel. De wintertijd is ingegaan en het wordt al snel donker 's avonds. Zeker als het weer grauw is. Dan is het heerlijk om warm en gezellig licht te maken binnenshuis en de open haard aan te steken. Maar ook op overdrachtelijke wijze leven we in een wereld van steeds méér duisternis. Verwoestende oorlogen woeden, onverwachte felle natuurrampen die hun slachtoffers eisen. Verruwing en steeds meer polarisatie in onze leefwereld. Dan verlang je naar een lichtje hoe klein ook.

Dat zie je al gewoon op straat. We maken steeds méér licht in onze straten, in onze tuinen en om ons huis. Dat is heel gezellig, dat betoverende en warme licht. Als wandelaar kun je uitzien naar een lichtpunt. Dat we zoveel licht maken heeft zeker te maken met ons diepste verlangen naar een betere wereld, vrij worden van de duisternis die ons omringt.

In de Advent symboliseren we dat verlangen met de kaarsen op de adventskrans. De krans van takken van blijvend groen, herinnert ons aan onze pelgrimstocht door de tijd op weg naar de eeuwigheid. En iedere week steken we een kaars aan zodat het steeds méér licht wordt. Met de geboorte van het Goddelijk Kind, onze Verlosser, doorbreekt het licht de nacht van duisternis. De kerstnacht straalt van licht.

Advent is een Latijns woord dat afgeleid is van "advenire". Dat betekent letterlijk: naar toe komen. God komt naar ons toe, in de gestalte van een klein en kwetsbaar Kind. Wij voelen ons als mensheid soms zo geweldig. En toch toont de werkelijkheid van de wereld die wij als rentmeesters mogen beheren, dat bij al dat vertrouwen dat we het zelf heel goed kunnen en geen God nodig hebben, nogal wat vraagtekens gezet kunnen worden.

We leven in deze Advent toe naar het waarachtige Licht, Jezus Christus de Heer, die vanuit de stal van Bethlehem ieder mens verlicht.

Ik wens u een paar weken van bezinning en verdieping, een gezegende Advent.

Deken Jos Spee





Adventsactie 2024

Ook dit jaar steunt de Stadsparochie weer de jaarlijkse adventsactie.

Dit jaar gaat onze steun naar de vrouwelijke theeboeren in Indonesië. Om thee te kunnen blijven produceren wordt de rol van kleinschalige theeboeren steeds belangrijker. Maar als gevolg van klimaatveranderingen dalen de inkomsten. Kleine theeboeren worden nu steeds belangrijker; inmiddels wordt 49% van de theeplantages bebouwd door de kleine theeboeren. Deze theeboeren verenigen zich in een coöperatie, genaamd Teh nDeso.

Reacties van deze vrouwelijke theeboeren zijn:

“Ik word niet langer als simpele landarbeider gezien. Ik kan nu een goede opleiding voor mijn kinderen betalen. Ik kan mijn gezin onderhouden en leningen terugbetalen.

In alle kerken wordt de gelegenheid geboden deze vrouwen financieel te ondersteunen.

WAT STAAT ER IN DEZE NIEUWSBRIEF

algemene informatieve teksten
p. 1-8

Mededelingen Sint
Martinusbasiliek en Kapel van
Genooi
P. 9-11

Mededelingen Heilige
Familiekerk
P. 12-15

Mededelingen Onze Lieve
Vrouwkerk
P. 16-20

Mededelingen H. Michaëlkerk
P. 21-23

agenda
P. 24-28

	Sint Martinusbasiliek
	O.L. Vrouwekerk
	H. Familiekerk
	H. Michaëlkerk
	Algemeen

Contactgegevens parochiekantoor
tlf 077 - 351 23 94
mail parochiekantoor.venlostad@rkvenlo.nl
website www.rkvenlo.nl

Informatie m.b.t. Kerkbalans
KVK-nummer 89690249
ANBI-nummer ROE808

IBAN-nummers
St.Martinusbasiliek en Kapel Genooij
NL32 RABO 0136 5676 22
Venlo-Oost (H. Familiekerk)
NL15 RABO 0153 8963 96
Venlo-Zuid (Onze Lieve Vrouwekerk)
NL49 RABO 0153 8104 24
Venlo-Noord (H. Michaelkerk)
NL71 RABO 0153 8103 19

Toediening van het Heilig Vormsel

Vrijdag 22 november ontvingen 18 kinderen van groep 7 van verschillende scholen binnen de Stadsparochie St. Martinus in een speciale eucharistieviering het sacrament van het Heilig Vormsel. Na het doopsel en de eerste Heilige Communie is dit het derde initiatiesacrament.

Op deze mooie gebeurtenis zijn zij voorbereid door kapelaan Zuidinga.

Het Heilige Vormsel werd hen toegediend door Mgr. W. van Rens. Nadat zij met de doopkaars in de hand hun doopgeloften hadden hernieuwd, zalfde de vormheer, Mgr. van Rens, ieder kind afzonderlijk met het heilig chrisma.

Tijdens deze viering zongen de vormelingen, op piano begeleid door Theo Hes, een aantal liederen. Ook verleende het koor Libota met hun levendige muziek medewerking aan deze viering.

Als aandenken aan dit belangrijke moment ontvingen zij een oorkonde



Kerkbalans 2024

Het thema van de Actie Kerkbalans is al vele jaren:

Geef dan vandaag voor de kerk van morgen.

Het jaar 2024 loopt zo langzamerhand ten einde. Ook voor de kerk het moment om de balans al een beetje op te maken. We zien dat de teller voor 2024 nog niet staat op het niveau van 2023. Ik hoor u denken: "Ja, maar 2024 is nog niet voorbij". Dan heeft u gelijk. Misschien bent u vergeten een bijdrage voor 2024 over te maken? Of bent u er nog niet aan toe gekomen? Het zou mooi zijn wanneer u dan nog een duit in het zakje wilt doen om met elkaar dat gat tussen 2023 en 2024 van ca. €10.000 te dichten. Doet u mee? Vele kleine beetjes helpen om dat voor elkaar te krijgen. U helpt daarmee de kerk te kunnen blijven schenken wat zij al eeuwenlang doet:

- binnen de hectiek van elke dag even op adem laten komen;
- God laten ontmoeten en ons geloof verdiepen;
- naar elkaar omkijken, een kaarsje branden;
- sacramenten vieren en bezinning op belangrijke thema's;
- er zijn voor jong en oud op kruispunten in het leven;
- er zijn om te vieren en te rouwen.



Kom naar de RK-Alpha-cursus in Venlo!

Na een Alpha-cursus in Tegelen en Blerick, komend jaar ook in Venlo, in onze Stadsparochie Sint Martinus.

Wat is Alpha?

Een introductie in het christelijk geloof, dat is Alpha!

Het is dé kans om samen met anderen in gesprek te gaan over het leven en geloof.

Elke Alpha-bijeenkomst begint met een gezellige en heerlijke maaltijd waarbij je elkaar beter leert kennen. Na het eten krijg je een inleiding. Tijdens die inleiding ontdek je steeds meer van het christelijk geloof.

Daarna ga je uit elkaar in kleine groepen om door te praten over het onderwerp. En echt geen enkele vraag of mening is te gek: de kleine groep is de plek waar je álles mag delen en waar alle verhalen samenkomen.

Voor wie

Vraag je je af of er meer is? Ben je op zoek naar de zin van je leven? Loop je rond met andere levensvragen of wil je meer te weten komen over het christelijk geloof? Dan is Alpha echt iets voor jou! Je bent van harte welkom!

De cursus wordt gratis aangeboden, maar een vrijwillige bijdrage is altijd welkom.

Iedereen kan meedoen: gelovig of niet gelovig, jong en oud.

Dit zeggen deelnemers over de cursus:

"De cursus heeft mijn ogen geopend: geloven doe je niet alleen." "Ik ben dieper gaan nadenken over het geloof." "Het onderlinge respect en vertrouwen was een heel mooie ervaring."

Wil je meer weten?

Neem contact op met Bart de Bruijn.

rkalphavenlo@gmail.com of 06-28101208

Hij kan je vraag beantwoorden.

Alpha heeft ook een website:

<https://alpha-cursus.nl>



Locatie: Pastorie De Weem ;grote kerkstraat 26
Wanneer: elke maandag van 18.30 - 21.30 uur
van 13 januari t/m 14 april
Alpha weekend 14/15 maart
Aanmelden: alpha-cursus.nl/cursus/alpha-venlo

Onthulling Namenmonument, 13 oktober 2024

Een Namenmonument, ter nagedachtenis aan de Venlonaren die omkwamen bij het eerste bombardement op Venlo, 13 oktober 1944, en de bombardementen die daarop volgden. Op 13 oktober 2024, 80 jaar later, achter de Jongerenkerk op het Arsenaalplein, gingen onze gedachten terug naar die dag. En die plek is niet toevallig gekozen, de kerk doorstond als enige gebouw de bommenregen.

Nu staan we met velen op deze plek; om te beginnen de vele nabestaanden van de 219 omgekomen Venlonaren, maar ook de commissaris van de Koning, Emile Roemer, en burgemeester Antoin Scholten en vertegenwoordigers van diverse defensie-eenheden. Een aangrijpend verhaal van Paul Seuren die de paniek die als vijfjarige beleefde nog helder voor de geest heeft. Als enige van de zeven kinderen overleefde hij dit bombardement waarbij ook zijn moeder omkwam. "Later, thuis, werd er niet meer over gesproken", zo vertelt hij, maar iedereen in de stad wist "Oh dat is dat menneke dat in de oorlog is overgebleven."

Toespraken werden gehouden, verhalen van de angst, het vluchten, de onzekerheid, de trauma's, het met zich meedragen van hen die gemist worden.

Mattie Peeters, initiatiefnemer van de Stichting Namenmuur 1944, las de namen van alle 219 omgekomen Venlose burgers voor met daarbij de leeftijd die zij bereikten.

Deken Jos Spee eindigde zijn toespraak met een bede om zegen over deze dag van herinnering, over dit monument ter gedachtenis aan hen die uit het leven werden weggerukt door oorlogsgeweld:

Dat gezegend is deze dag: als een brug tussen gisteren en morgen.

Dat de levenskracht van onze gesneuvelde voorouders én de idealen van onze kinderen ons dragen.

Dat het verdriet om wat geweest is en de verwachting van wat komt ons staande houden.

Dat de levenservaring van velen en de nabijheid van onze geliefden ons zal inspireren.

Dat dit gebeuren ons aanzet tot verbondenheid met wie ons voorgingen en die na ons komen.

Dat vrede ons moge vergezellen en hen die bij ons horen.

Dat een zachte wind woorden van liefde, vrede en respect om ons heen mag blazen, als een onzichtbare mantel, om ons leven te behoeden.

Na deze bede zegende deken Spee het Namenmonument.



Herdenkingsconcert door Vivente, 13 oktober 2024



Na deze indrukwekkend bijeenkomst op het Arsenaalplein, bracht Gemengde Zangvereniging Vivente in de basiliek een muzikaal passend eerbetoon aan degenen die bij de bombardementen het leven lieten. Het koor deed dit met het uitvoeren van de volgende twee werken.

Als eerste vanaf het oksaal, Lux Aeterna van de eigentijdse componist Morten Lauridsen. Dit werk voerde Vivente uit met orgelbegeleiding door Roelof Hamberg. Aansluitend, vanaf het priesterkoor, bracht Vivente het Requiem van Mozart ten gehore, groots en intiem. Hierbij werd het koor begeleid door het barokensemble La Sorpresa. Het geheel stond onder de muzikale leiding van dirigent Leo Smeets.

Expositie in de basiliek; zij gaven hun leven voor onze vrijheid

Kapelaan Jac Naus, deken Jules van Oppen en pater Christoffor Meulendijks, drie Venlose geestelijken van de Sint Martinusparochie, die tijdens de Tweede Wereldoorlog, naast hun werk in de zielzorg, de moed hadden een cruciale rol te spelen in het verzet. De kapelanie aan de Grote Kerkstraat was het epicentrum voor hulp aan onderduikers, zoals persoonsvervalsingen, onderduikadressen. Ook werden van daaruit protestacties georganiseerd. Uiteindelijk is verraad er de oorzaak van dat vanaf de tweede helft van 1942 invallen en arrestaties plaatsvinden. Via Kamp Vught komt elk van de drie genoemde geestelijken in concentratiekampen terecht. Hier vinden zij de dood.

Deken van Oppen is het eerste oorlogsslachtoffer van de Limburgse geestelijkheid.

Aan de hand van foto's, levensverhalen, attributen is in de Sint Martinusbasiliek een tentoonstelling aan hen gewijd.

Op de achterwand van de basiliek bevindt zich een plaquette met daarop hun namen.



Adventsconcert door Venlo Brass en Theo Hes; 8 december 15.00 uur in St. Martinusbasiliek

Dit concert is een samenwerking tussen het onlangs opgerichte tentet, een ensemble bestaande uit tien koperblazers. Dit ensemble staat onder leiding van Jacq Sanders. Daarnaast levert organist Theo Hes een bijdrage door een aantal werken voor orgel ten gehore te brengen. Een van die werken is Hymn to the Fallen van John Williams. Dit werk, bekend uit de film Saving Private Ryan, is een nagedachtenis aan de alle soldaten die zichzelf op D-day, 6 juni 1944, offerden "op het altaar van de vrijheid".

Daarnaast klinken o.a. een adventscantate van Telemann en van Bach "Jesu bleibet meine Freude".

Maar ook "Song for Japan", gecomponeerd door Steven Verhelst naar aanleiding van de gigantische zeebeving, gevolgd door een tsunami in maart 2011, waarbij duizenden mensen het leven lieten.

Kerstconcerten

Franciscuskoor

25 december, 1e kerstdag, 11.45 uur
H. Familiekerk

Traditiegetrouw geeft het Franciscuskoor op eerste kerstdag, aansluitend aan de eucharistieviering, zijn kerstconcert. De muzikale leiding is in handen van Marianne Scherjon.

Zo maar een greep uit de werken die ten gehore worden gebracht:
Aan de hand van het thema This little light neemt het koor ons mee door het kerstverhaal, van Gabriels message (David Willcocks), O nata lux (Morton Lauridsen), Lux Aeterna (Edward Elgar) naar het Stille Nacht (Franz Gruber); van Ecce Novum (Ola Gjeilp), via This little light of mine naar het Ubi Caritas om uiteindelijk uitbundig af te sluiten.



DE FONDSCHRIJF
BELLESTRAAT 21 VENLO
4013 NC
VERBODEN TOEGANG
FRANCISCUSKOOR
VENLO
WWW.FRANCISCUSKOORVENLO.NL



Drie korenconcert

25 december, 1e kerstdag, 12.00 uur
Onze Lieve Vrouwekerk

Onder leiding van Oksana Baljva brengen drie koren een kerstconcert:

- * het parochiekoor Onze Lieve Vrouwekerk
- * Resonance, een Oekraïense Vrouwenkoor
- * Logeko, gemengd koor uit Overloon.



Terugblik op de Sintermerte-vieringen

Het verhaal van Sintermerte hoort bij de Venlose traditie, Sint Martinus is per slot van rekening de patroonheilige van onze stad.

Dus ook dit jaar laten we dit feest niet voorbijgaan. Iedereen, jong en oud, kent het verhaal van de jonge Martinus te paard die op zijn weg een arme bedelaar tegenkomt. Het enige wat hij kan doen, is zijn kleeft in tweeën scheuren en één helft weggeven.

Het verhaal van Sint Martinus en de bedelaar, de muziek, de oliebol, de wandeling naar de troshoop... ieder jaar weer een evenement. Voor kinderen, maar ook volwassenen genieten ervan. Het leek wel of deze Sintermertevieringen drukker bezocht waren dan vorig jaar. De beelden laten de sfeer bij de vieringen zien.

Dat kan natuurlijk aan het weer liggen. Of heeft het er ook iets mee te maken dat we te midden van de vele ellende in de wereld die via de media tot ons komt, deze mooie verhalen bewust doorgeven aan onze kinderen?



De muziek maakt het feest helemaal compleet



St. Martinus en de bedelaar in een tot de laatste bank gevulde basiliek



De lampionnetjes aan en
Op naar de troshoop



Heerlijk toch, zoals die jonge kinderen
zitten te luisteren naar het verhaal

Mededelingen Sint Martinusbasiliek en Kapel van Genooi



Muzikale omlijsting eucharistieviering

Iedere zondag om 10.00 uur geeft het Sint Martinuskoor acte de présence onder de muzikale leiding van Ben Benders, begeleid door Theo Hes aan het orgel.



Uitvaarten

In de maanden augustus en september waren er geen uitvaarten in de basiliek:

Hay Cornet, overleden 23 juli 2024

Doopvieringen

In de maanden oktober en november werden door het H. Doopsel opgenomen in de katholieke kerk:

Violetta Adams, 8 september 2024

Laurelle Schreinemachers, 14 september 2024

Isabel Brulot, 5 oktober 2024



Dat zij mogen uitgroeien
tot mooie christenmensen

Activiteit Diaconie, Kom op de soep

Voor 2024 betreft dit nog de data:
1 - 15 - 29 december

Aan de bewoner(s) van dit adres
aan de senioren van Venlo-stad,



Vindt u het leuk om op zondagmiddag andere bewoners uit Venlo-Centrum te ontmoeten? Onder het genot van een gratis kopje soep, kan dat. Van harte welkom

WAAR:

Stadsherberg Ald Weishoë's, Knibbelzaaltje
Grote Kerkstraat 31, Venlo

WANNEER:

8, 22 september 2024

6, 20 oktober

3, 17 november

1, 15, 29 december

TIJD:

12:00-13:30 uur

(Soep is gratis, voor koffie / thee vragen wij een vrijwillige bijdrage)

Wij doen dit samen:



overname: Eindhoven



Nieuw! Noveenkaarsen met Sint Martinus

De noveenkaarsen met de beeltenis van de H. Maria zijn een vertrouwd beeld in onze kerken en in de Kapel van Genooi.

Maar, in de basiliek kunt u nu ook een noveenkaars opsteken met de afbeelding van Sint Martinus erop, onze stadspatroon.

Nu kunt u dus ook noveenkaars ter ere van Sint Martinus negen dagen en negen nachten laten branden om kracht te vragen bij een ziekte of in een moeilijke situatie.

De prijs daarvan is € 6,00



GEHEUGENHUIS BINNENSTAD VENLO

Grote kerkstraat 30
5911 CH Venlo



088-6106161

www.geheugenhuis.nl
Info@hulpbijdementie.nl

Agenda

10 OKT 2024
10:00-12:00

Sjoelcompetitie



17 OKT 2024
10:00-12:00

Muziek



24 OKT 2024
10:00-12:00

Stadswandeling



31 OKT 2024
10:00-12:00

Bloemschikken



Activiteit Diaconie, het geheugenhuis

zondag 27 oktober

Ontbijt

inloop 10.00 uur

start 10.30 uur

einde 13.00 uur

zaterdag 14 december

Kerstviering

inloop 13.30 uur

start 14.00 uur

einde 17.00 uur

Met medewerking van Margo en Wiel Verbeek wordt u al in kerststemming gebracht.

GEHEUGENHUIS

Geheugenhuis Binnenstad Venlo is een samenwerking tussen Hulp Bij Dementie Noord-Limburg en de RK stadparochie Sint Martinus Venlo. Geheugenhuis Binnenstad Venlo is gelegen in een mooi monumentaal pand in het centrum van Venlo. Op loopafstand zijn voldoende (betaalde) parkeergelegenheden.

7 NOV 2024
10:00-12:00

Spellen



14 NOV 2024
10:00-12:00

Samen in beweging



21 NOV 2024
10:00-12:00

Lezing over Venlo



28 NOV 2024
10:00-12:00

Adventskrans



5 DEC 2024
10:00-12:00

Samen in beweging



12 DEC 2024
10:30-13:00

Sinterkerst wandeling



19 DEC 2024
10:00-12:00

Muziek



Expositie over drie omgekomen Venlose geestelijken tijdens WOII

In het verlengde van de herdenking op 13 oktober jl. van de omgekomen Venlose burgers bij de bombardementen op Venlo is nu aandacht voor de drie omgekomen Venlose geestelijken ten tijde van de Tweede Wereldoorlog:

deken Jules van Oppen,
kapelaan Jac Naus

pater Christoffor Meulendijks

Ter herdenking van hen is in de basiliek een tentoonstelling ingericht.

Voor meer informatie zie hiervoor het eerste, algemene deel van dit Kerkepäärtje.



Mededelingen Heilige Familiekerk



Muzikale omlijsting eucharistieviering

Franciscuskoor

1 - 15 - 24 - 25 - 31 dec

Sint Janskoor

24 nov (Cecilia)
22 en 26 december



Uitvaarten

In de maanden oktober en november namen we afscheid van

Emile Smeets, overleden 5 oktober 2024

Piet van der Bloemen, overleden 25 oktober 2024



Dat zij moge rusten
in vrede

Ontmoeting bij een kop koffie na de vieringen van

1 december 2024



Na de kerstvakantie zal het koffiedrinken plaatsvinden op de volgende zondagen:
12 januari 2025 - 16 februari - 16 maart - 13 april
2025 - 11 mei 2025 - 8 juni 2025 - 13 juli 2025

Viering van Allerzielen

Tijdens een stemmige Allerzielenviering op 2 november werden de overledenen herdacht van wie het afgelopen jaar in de H. Familiekerk afscheid werd genomen.



Doopvieringen

In de maanden oktober en november werden de volgende kinderen door het sacrament van het Heilig Doopsel in de katholieke kerk opgenomen:

Joanna Horsten, gedoopt 15 september 2024

Djim Vercoulen, gedoopt 22 september 2024

Lucy Hoogerbrugge, gedoopt 28 september 2024

Lili Przewdzicka, gedoopt 13 oktober 2024



Dat zij mogen uitgroeien
tot mooie christenmensen

Kinderwoorddienst

Een keer per maand klimmen de kinderen de trap op naar de zolder voor hun eigen kinderwoorddienst. Tijdens deze kinderwoorddienst wordt steeds een thema gekozen dat in die maand belangrijk is. Zo spraken we zondag 6 oktober, vanwege Werelddierendag, over dieren in de Bijbel; in het middelpunt stonden de Ark van Noach en het mooie verhaal van Jona in de walvis die door God werd gered.

Zondag 3 november keken we naar het feest van Sintermerte, het feest van geven en delen van geluk: alleen maar veel mooie spullen en geld hebben, maakt je nog niet echt gelukkig. Zondag 1 december is de 1e zondag van de Advent. Met een eigen adventskransje gaan we op weg naar Kerstmis

Na afloop van de H. Mis is er achterin de kerk koffie, thee, limonade zodat de kinderen en de ouders ook elkaar kunnen ontmoeten. De kerk wordt zo ook een ontmoetingsplek van alle generaties, jong en oud.

Ook in het nieuwe jaar zijn er weer kinderwoorddiensten.

De data zijn:

12 januari 2025 - 16 februari - 16 maart - 13 april 2025 - 11 mei 2025- 8 juni 2025 - 13 juli 2025

Engeltjesviering voor de dopelinetjes van 2024

Zaterdag 11 januari 2025 (16.00 uur), het feest van de Doop van de Heer, is de engeltjesviering in de H. Familiekerk.

Altijd een feestelijke gebeurtenis, de trotse ouders komen met hun kleintje weer naar de kerk, met de doopkaars in de hand.

In een korte viering wordt stilgestaan bij het wonder van een geboorte en de betekenis van het doopsel. De kinderen krijgen ook de kinderzegen.

Na afloop krijgen de ouders het engeltje met daarop de naam van hun kindje mee naar huis. Het hele jaar heeft dat doopengeltje op het 'engeltjesbord' gehangen.

De ouders ontvangen persoonlijk een uitnodiging voor deze viering.



Kinderwoorddienst
H. Familiekerk
ook in 2025!

Ga je mee de zolder op?
Luisteren naar verhalen
Je verveelt je niet!
Breng je vriendje of vriendinnetje mee!

Zondag 12 januari	2e zondag van de maand
Zondag 16 februari	3e zondag van de maand
Zondag 16 maart	3e zondag van de maand
Zondag 13 april	2e zondag van de maand
Zondag 11 mei	2e zondag van de maand
Zondag 8 juni	2e zondag van de maand

Steeds om 11.00 uur

Bezoek aan kerststal door leerlingen van groep 6

Ook dit jaar zullen leerlingen van groep 6 de kerststal bezoeken in de weken voorafgaand aan het kerstfeest. Op school horen zij het mooie kerstverhaal. Staand voor de fraaie kerststal brengen de vele het kerstverhaal tot leven. Zij brengen ook hun eigen kerstwenskaart mee om deze in de 'kerstwensenboom' te hangen, Uiteraard ontbreekt het zingen van kerstliedjes niet.



Agenda diaconie, JoFaBo-activiteiten in D'n Dörpel

zaterdag 14 december Kerstviering

inloop 13.30 uur

start 14.00 uur

einde 17.00 uur

Met medewerking van Margo en Wiel Verbeek wordt u al in kerststemming gebracht.

Kerstviering in Villa Dalia

Een aantal parochianen van Venlo-Oost woont in Villa Dalia. Niet voor iedereen hoort de gang naar de kerk tot de vaste activiteiten. Het parochieplatform Venlo-Oost heeft met de directie en activiteitenbegeleiders van Villa Dalia gesproken over de mogelijkheid voor de bewoners een kerstbijeenkomst te houden. Dit initiatief werd positief ontvangen.

Door het platform wordt een kerstbijeenkomst georganiseerd aan de hand van het kerstverhaal, een lied, herinneringen aan vroeger. Wat brengt dit eeuwenoude verhaal in verbinding met het leven nu.

Deze kerstbijeenkomst vindt plaats op vrijdagmiddag 20 december.

Kerstconcert door Franciscuskoor, 25 december 11.45 uur

Traditiegetrouw geeft het Franciscuskoor ook dit jaar aansluitend aan de hoogmis (LET OP: deze begint om 10.30 uur) op 1e kerstdag een kerstconcert.

Het koor brengt dan een mooi kerstprogramma met bekende en minder bekende werken. Uitgebreide informatie hierover staat in het algemene gedeelte van dit Kerkepöörtje

Aandacht voor onze jarigen

Iedere maand vinden zo'n 20 felicitatiekaarten hun weg naar onze 80-jarige parochianen.

De ongeveer veertig 85-plus-parochianen krijgen onze aandacht met een persoonlijk bezoekje; daarbij ontvangen zij een gezellig felicitatiebloemetje.

Dit kan alleen door de inzet van vele vrijwilligers. Hiervoor heel veel dank.



De Poolse gemeenschap in de Heilige Familiekerk in Venlo

Een van de Poolse liederen gaat als volgt: "De Kerk is niet alleen een huis gemaakt van stenen en goud, de Kerk is levend en waarachtig - het is een gemeenschap van harten. Eén hart, één ziel - dit is een gemeenschap van harten." In november 2023 werden we warm welkom geheten in de Heilige Familiekerk door deken Jos Spee en Thea Kuijer. Dit was een hartelijk antwoord op het verzoek van de Poolse parochie aan het bisdom Roermond, die een plek zocht in Venlo vanwege de weggevallene mogelijkheid om onze wekelijkse mis in de Sint-Jozefkerk in Hout-Blerick voort te zetten.

Dankbaar zijn wij voor de uitnodiging en hartelijkheid van de gastheren van de Heilige Familiekerk, daarom konden wij vanaf de eerste zondag van de Advent (3 december 2023) onze gelovigen verwelkomen in deze prachtige en warme kerk. We zijn blij dat we God nu al een jaar elke zondag in onze moedertaal kunnen prijzen.

Elke zondag bidden de gelovigen een half uur voor aanvang van de mis de rozenkrans en biedt de priester de biecht aan in de biechtstoel. Elke maand is er ook tijd voor eucharistische aanbidding. We bereiden ons voor op belangrijke feestdagen (Kerstmis, Pasen) door lezingen en preken onder leiding van uitgenodigde priesters uit Polen. Op Palmzondag (23 maart), Pasen (31 maart) en Sacramentszondag (2 juni) hebben we processies rond de kerk kunnen organiseren en Christus kunnen eren die aanwezig is in de eucharistie.

Elke zondag komen ongeveer 100 tot 150 van onze landgenoten samen voor de mis. Een van de moeders vertelt tijdens het evangelie aan kinderen het Woord van God in de kleine kapel. Daaraan nemen ongeveer 15 kinderen deel; na de mis nemen ongeveer 10 kinderen deel aan de catechese in de ruimte boven de sacristie.

We ondersteunen ook mensen in nood: zo hebben we financieel ondersteund bij de bouw van een nieuwe kerk in Polen, een andere keer een Poolse missionaris in Tanzania geholpen, en ook de slachtoffers van de overstroming dit jaar in Polen hebben we financieel gesteund. Vanaf oktober 2024 komt een kleine groep gelovigen ook op dinsdag om 18.00 uur samen in de kleine kapel om de Rozenkrans en de Eucharistie te bidden.

Wij danken u voor uw gastvrijheid en vriendelijkheid jegens ons en wij wensen dat onze samenwerking zo goed mogelijk verloopt. Als u vragen of opmerkingen heeft over onze aanwezigheid, willen we u uitnodigen deze met ons te delen.

Heilige Familie van Nazareth – houd ons allemaal onder uw hoede. Moge God u zegenen.

Meterik, 17. 11. 2024

Pastoor Czeslaw Margas, Societas Christi



Mededelingen Onze Lieve Vrouwekerk



Uitvaarten

In de maanden oktober en november waren er geen uitvaartdiensten in de O.L. Vrouwekerk.



Dat zij moge rusten
in vrede

Doopvieringen

In de maanden oktober en november werden door het Heilig Doopsel in de katholieke kerk opgenomen:

Djalía Kraus-Janssen, 28 juli 2024
Joya Claessen, 1 september 2024
Donny Claessen, 1 september 2024
Liam Rispens, 1 september 2024
Levi van Ginkel, 8 september 2024
Sam Blankers, 15 september 2024
Sef van Geny, 22 september 2024
Loua Schaupp, 13 oktober 2024
Hidde Kroon, 27 oktober 2024
Ryan Assendelft, 3 november 2024
Evelynn Korthuis, 10 november 2024



Dat zij mogen uitgroeien
tot mooie christenmensen

Agenda Diaconiegroep O.L.Vrouw

Elke woensdagochtend inloop voor belangstellenden

Tijd: 10.00 tot 12.00 uur

Waar: gemeenschapsruimte in de hal van de kerk

Eerste maandag van de maand
Eucharistieviering door deken Spee
voor bewoners van Zorghuis Crescendo en senioren uit de aanleunwoningen
Verzorgd door Diaconiegroep
Muzikale opluistering: dhr. Nico Mercks
Waar: Zorghuis Crescendo

Derde woensdagmiddag van de maand
Bijeenkomst dementerenden
Onder begeleiding van Monica Waalders;
pastorale zorg.
i.s.m. Diaconiegroep
waar: op wisselende locaties

Agenda Diaconiegroep O.L.Vrouw

Elke woensdagochtend inloop voor belangstellenden

Tijd: 10.00 tot 12.00 uur

Waar: gemeenschapsruimte in de hal van de kerk



Drie koren kerstconcert, Eerste kerstdag 25 december, 12.00 uur

Onze Lieve Vrouwekerk

Onder leiding van Oksana Baljva brengen drie koren een kerstconcert:

- * het parochiekoor Onze Lieve Vrouwekerk
- * Resonance, een Oekraïense Vrouwenkoor
- * Logeko, gemengd koor uit Overloon.



Muzikale omlijsting

Parochiekoor 8 - 24 december
22 dec door Nico, Essie & Co
12 - 26 januari

Vicenda 3 - 17 november 1 - 15 - 29 december

Het parochiekoor O.L.Vrouw zoekt dringend aanwas.

Ondanks dat het grote parochiekoor van weleer is geslonken tot een parochie-ensemble laat het nog steeds van zich horen.

Evenals vele koren heeft ook ons eigen koor te kampen met terugloop van het ledenaantal na het corona. Ook vielen leden af door gezondheidsproblemen en ook zijn enkele leden het koor ontvallen door overlijden.

Ondanks deze krimp staan de nog actieve leden van het koor steeds klaar om de vieringen luister bij te zetten. Maar hoe lang houden ze het zo nog vol?

Het koor is dan ook dringend op zoek naar uitbreiding en hoopt dat zich enkele zangers of zangeressen melden zodat de motivatie om door te gaan een beetje wordt opgekrikt.

De repetities zijn op vrijdag van 19.45 tot 21.45 in de Onze Lieve Vrouwekerk onder leiding van Oksana Bos Baljva.

Overigens, we zingen niet alleen missen, maar ook profane en moderne liederen.

Het zou toch zonde zijn dat er een punt gezet wordt achter een koor dat al zo lang bestaat.



Schelpenviering

Op 14 december om 14.00 uur komen, op uitnodiging van deken Spee, de dopelingen van de jaren 2023 en 2024 samen met hun ouders terug naar de plek waar ze zijn gedoopt. Tijdens deze viering uit dankbaarheid, kijken de ouders terug naar de dag dat ze hun kind het leven schonken. En gedenken ze ook de bijzondere feestelijke dag en het moment dat hun kindje door de doop met ´levend´ water werd opgenomen in de gemeenschap van de katholieke kerk. Waarvan akte in het doopregister van de parochie.

De ouders beloofden tijdens het uitspreken van de doopbelofte goed voor het kindje te zorgen, het de waarden en normen van het leven bij te brengen en op te voeden als goede Christen in geloof.

In onze kerk worden de dopelingen gedoopt met een St. Jacobsschelp. Deze schelp hebben de ouders zelf mogen versieren naar eigen idee.

Tijdens of na de dankviering ontvangen de ouders dé schelp, waarmee hun kind is gedoopt.

Daardoor is die schelp niet alleen heel bijzonder, maar ook een waardevolle en tastbare herinnering aan de doop en de doopbelofte aan hun kind.

Het te beschermen en te behoeden op zijn of haar levenspad.

De schelpen waarmee de kinderen gedoopt worden kennen we ook als de St. Jacobschelp, genoemd naar de heilige Jacobus, een leerling van Jezus. Jacobus was visser en volgde Jezus als een van de eerste. Het verhaal gaat dat Jacobus na zijn dood overdekt was met schelpen. De schelp staat in de Christelijke symboliek voor wedergeboorte. De Sint Jacobsschelp is ook het embleem geworden voor bedevaart naar Santiago de Compostella, waar het graf van de heilige zich bevindt.



Voorbereiding Eerste H. Communie Venlo-Zuid O.L.Vrouweparochie

Na herfstvakantie is Monique Hendriks begonnen met de voorbereiding van de communicantjes. Zij bereidt de kinderen op een leuke en speelse manier voor op de Eerste Heilige Communie. Dit project is aangepast aan het niveau van de kinderen in de leeftijd van 7 of 8 jaar. Op een begrijpelijke manier wordt met de kinderen stilgestaan bij hun doop en wat het betekent Christen te zijn. En natuurlijk denken ze samen na over de volgende grote stap waarop ze zich gaan voorbereiden, de Eerste Heilige Communie. Samen met de kinderen wordt stilgestaan bij het leven van Jezus, wiens weg wij volgen. Aan de hand van verhalen uit de bijbel en leuke activiteiten wordt de kennis van de kinderen weer een beetje bijgespijkerd. Monique houdt van zingen en ongetwijfeld zullen de kinderen een aantal leuke liedjes leren.

Wij wensen kinderen en Monique veel inspiratie en succes bij de voorbereiding.



Wordt er nog iets aan de klok gedaan?

Een steeds terugkerende vraag in de parochie.

De kerkklok van onze mooie kerk is al een hele tijd van slag of beter gezegd; heeft flink last van chronische slijtage en andere mankementen. Daardoor is de klok niet meer vooruit te branden. Maar niet alleen het torenuurwerk heeft het opgegeven. Ook de elektronica van de luidklokken is er niet best aan toe, waardoor ook de klokken zijn verstomd. De enige klok die nog wel handmatig kan worden aangezet is de zware, sombere torenklok. Feestelijk beieren op speciale dagen en bij andere bijzondere gelegenheden is er dus ook niet meer bij.

Er zijn wel pogingen ondernomen de klok weer aan de praat te krijgen, maar dat heeft niet tot het gewenste resultaat geleid. Inmiddels is een professioneel gerenommeerde firma ingeschakeld om de zaak grondig te bestuderen, en de uitslag van dat onderzoek liegt er niet om. En wat er ook niet om liegt is de offerte die inmiddels op tafel ligt voor reparatie of vervanging van onderdelen ten behoeve van uurwerk én luidinstallatie.

Het kostenplaatje bedraagt ruim € 10.000 euro, zo niet meer.

Met enige regelmaat wordt er door kerkbezoekers, bewoners in Venlo Zuid en passanten die vaker die de kerk passeren geïnformeerd wanneer de klok gemaakt wordt?

Bijna iedereen heeft tegenwoordig een smartphone of horloge, maar het gekke is dat men vaak automatisch naar boven kijkt om te zien hoe laat het is als men aan de kerk voorbijgaat.

En dan komt weer die vraag:

Wanneer wordt er toch eens iets aan de klok gedaan....?

Voorlopig zal de kerkklok dus nog wel even blijven staan op 11.05 uur, en zal er ook geen feestelijk gebeier te horen zijn op speciale feestdagen. Dat past toch niet bij onze mooie en monumentale kerk, die de leeftijd van honderd jaar ruim is gepasseerd. De tijd moet kloppen en bij feestelijkheden behoren alle klokken van uit de toren te beieren.

Het kerkbestuur wil de klok graag laten repareren, maar zonder financiële ondersteuning zal dat nauwelijks lukken. Daarom is er een crowdfunding, ofwel doneeractie gestart om de kosten te drukken. Ook U kunt meehelpen met een donatie om de kosten te drukken.

Laten we samen de klok weer op een loopje zetten.

U kunt uw donatie overmaken op rekeningnummer van de Parochie O.L.Vrouw:

NL49 RABO 0153 8104 24 onder vermelding: kerkklok O.L.Vrouw

Alvast hartelijk dank!



Pierre Cuypers vertelt over Pierre Cuypers, 6 oktober 14.00 uur en gedichten in de Ecologische Stadstuin Venlo Oud-Zuid

Op 6 oktober kwam Pierre Cuypers, achterkleinzoon van de Roermondse Pierre Cuypers (1827 - 1921), vertellen over het werk van de negentiende eeuwse uit Roermond afkomstige architect Pierre Cuypers; de architect van o.a. het Centraal Station en het Rijksmuseum in Amsterdam.

Cuypers liet ook in Venlo hij zijn sporen na:

in 1879 werd de oorlogsschade van de St. Martinuskerk onder leiding van de Roermondse architect gerestaureerd in neogotische stijl. De belangrijkste veranderingen waren de gedeeltelijke herbouw van de toren (1879) en de toevoeging van een rijkversierd westportaal tussen de twee bewaard gebleven hoekpijlers van de Stadstoren (1881). Een hoeksteen bij het voorportaal getuigt daar nog van: "In herinnering aan de vroegere toren is deze steen geplaatst in 1881".

Daarnaast is hij de architect van de Onze Lieve Vrouwekerk (1913-1914); dit zou zijn laatste kerk-ontwerp worden.

Cuypers was geen bouwkundige, hij was een bouwkunstenaar; hij ontwierp een bouwwerk in al zijn facetten, interieur en exterieur. Cuypers bedreef Gesamtkunst. Wanneer hij een kerk ontwierp, beschreef hij ook het interieur; de kruisweg, het altaar, de godslamp. Daarnaast hield hij sterk rekening met de omgeving. Cuypers stimuleerde bij de bouw de

nieuwste technische ontwikkelingen toe te passen: een lift, een inpandig toilet, stromend water door een van de kasteeltorens de functie van watertoren te geven.

Naast gebouwen maakte Cuypers ook andere ontwerpen, de Ordes van Oranje Nassau, de sjerp van de koning, de troon van de troonrede, het zijn allemaal ontwerpen van Cuypers.

Na de lezing door Pierre Cuypers jr. werd de Ecologische Stadstuin bezocht en werden hier gedichten van Herman Verweij onthuld, gedichten die betrekking hebben op de kerk en de tuin. Herman declameerde zijn eigen gedichten.

Tot slot lichtte Frans Aerts toe hoe deze Ecologische Stadstuin tot stand is gekomen in samenwerking tussen de Stichting Ecologische Stadstuin, de Stadsparochie St. Martinus en Ut Tref en welke rol deze nu speelt in de wijk Venlo Oud-Zuid. Deze tuin is een openlucht-leslokaal voor de leerlingen van de aangrenzende Wildveldschool.

De kas in de tuin, "Helene Blom kas", dankt haar naam aan de financiële betrokkenheid van Helene Blom: in haar nalatenschap schonk zij een €100.000 aan de kerk en de Wildveldschool om deze samenwerking te verwezenlijken.



De ecotuin in de kerstperiode

Ook dit jaar zal de Ecologische Stadstuin in de maand december in het teken staan van Kerstmis. Er zijn weer kerstbomen te koop, we maken kerststukjes, en op zaterdag 14 december is er een Kerstmarkt met een hapje en een drankje.

Jong en oud ontmoeten elkaar hier onder het motto van de ecotuin:

Zaaïen oogsten en verbinden



Mededelingen H. Michaëlkerk



Oecumenische stiltevieringen in de Advent

**Woensdag 4-11-18 december 19.00 uur,
In de H.Michaëlkerk**

Het thema is
Tijd van Verwachting, Verlangen, Trouw
met teksten rond Sint Jozef



Misintenties in december en januari in de michaelkerk

Zaterdag 7 december 19.00 uur
Overleden Fam. van Dam-Munten
Marlo Op de Coul
Beppie Schelberg
Sjeng Thijssen



Na afloop is er koffie en thee

**Dinsdag 24 december 18.30 uur:
Kerstviering**

To en Bert Vercoulen-van de Broek
Annie Peeters-Vercoulen
Corrie Vercoulen-Kempen

**Na afloop is er kerkdeurcollecte voor de
jaarlijkse Adventsactie**

Zaterdag 4 januari 19.00 uur

Pastoor Tjeu Kunnen
Overleden Familie van Dam-Munten
Marlo Op de Coul
Na afloop is er koffie

Zaterdag 11 januari 19.00 uur

Overleden ouders en familie
Jacobs-Thijssen

Activiteiten diaconie Venlo-Noord



Stadsparochie St. Martinus

Kerstviering voor ouderen in de Windmeule

De Open Inloop van de Windmeule organiseert op donderdagmorgen

12 december een sfeervolle kerstbijeenkomst met medewerking van De Oldtimers o.l.v. Marjan Scherjon. De bijeenkomst wordt afgesloten met een koffietafel. De aanvang is 10.00 uur en eindtijd ongeveer 13.00 uur.

De eigen bijdrage is € 5,00 (betalen bij binnenkomst). Aanmelden kan t/m 5 december via email: openinloop@dewindmeule.nl of tel. 06-19428292 (Monique Seelen)

Kerstviering voor de ouderen van 't Ven en omgeving

De Diaconiegroep van de Michaëlkerk organiseert op woensdag 18 december een gezellige kerstmiddag. Om 14.30 uur wordt er begonnen met een korte kerstviering in de kerk. Aansluitend is er in de Bantuin een gezellig samenzijn dat wordt afgesloten met een koffietafel. De muzikale omlijsting wordt verzorgd door de Oldtimers o.l.v. Marjan Scherjon.

De bijdrage is € 5,00 (betalen bij binnenkomst). Aanmelden s.v.p. vóór 13 december via email: parochiesvenlonoord@kpnmail.nl of tel. 06-14506195



Oproep

Wij zijn op zoek naar mensen die mee willen helpen met hand en spandiensten rond het opbouwen van de kerststal. Onze huidige vrijwilligers zijn al op leeftijd en het zou fijn zijn als we in de toekomst toch ieder jaar een mooie kerststal kunnen laten zien in de kerk. Dit jaar wordt de kerststal opgebouwd op maandag 9 december.

Bij interesse kunt u contact opnemen met tel. 06-14506195.

Missio

De opbrengt van de collecte voor Missio in oktober jl. heeft € 66,00 opgebracht. Hartelijk dank aan allen die hebben bijgedragen.

17e Kerstconcert Vocal Group Joy : 12 december 19:45 uur

Vocal Group Joy verzorgt op donderdag 12 december, 19.45u voor de 17e keer haar kerstconcert in de Michaëlkerk, Pastoor Kierkelsplein 18 te Venlo. De muzikale leiding is in handen van Gerda Hendriks en de begeleiding op piano wordt verzorgd door Ludmila Seroo-Ferroni. Speciale gast Liesbeth Hendrix zal op viool enkele sfeervolle stukken ten gehore brengen. De toegang is gratis

Vocal Group Joy brengt verschillende liederen in een breed scala aan stijlen. Denk daarbij aan o.a.: "Silent the night", "Stand by you", "Heal the world", "Laudate Dominum" en "The virgin Mary had a baby boy".

Violiste Liesbeth Hendrix speelt o.a. de prachtige titelsong van "Once upon a time in the west" en het "Ave Maria" van Gounod/Bach. Dit mag u zeker niet missen.

Al die mooie muziek wordt afgewisseld met hoopvolle en inspirerende gedachten.

Kerst is een feest van vrede, licht en hoop. Ieder jaar mogen we ons daar weer even aan opwarmen om bemoedigd het nieuwe jaar tegemoet te zien.

Ludmila Seroo-Ferroni is al meer dan 12 jaar onze vaste pianiste bij onze kerstconcerten. Met haar fantastische pianospel haalt ze keer op keer het beste uit ons naar boven. Tijdens de pauze is er ruimte om samen van gedachten te wisselen en een kopje koffie te drinken in de naastgelegen Bantuin.

"KERSTGEVOEL BEGINT MET JOY"

Graag tot ziens op 12 december om 19.45 uur in de Michaelkerk!



Agenda

Stadsparochie
2024 - 2025

November/december	Venlo-Zuid wns 14.30-15.30 uur	Communielessen leerl. groep 4
22 november toediening H. Vormsel aan 18 leerlingen; voor hele stadsparochie	H. Familiekerk 19.00 uur	Vormheer is mgr. van Rens
1 december	H. Familiekerk 11.00 uur	Kinderwoorddienst: Op weg naar Kerstmis
8 december	O.L. Vrouwekerk St. Martinusbasiliek 15.00 uur	Vrijwilligersbrunch Concert Theo Hes + Venlo Brass
Stiltevieringen 4 december 11 december 18 december	H. Michaëlkerk 19.00-19.30 uur - thema: - thema: - thema:	Thema: hoop en verwachting, Drie keer rond de persoon van Sint Jozef
21 december	O.L. Vrouwekerk 15.00 uur	Schelpenviering waar de dopelingetjes van de afgelopen periode en hun ouders worden ontvangen.
22 december	H. Familiekerk 11.00 uur	m.m.v. St. Janskoor
24 december Kerstavond	Kapel van Genooij 17.00 uur	Kerstviering
	St. Martinusbasiliek 20.00 uur	Kerstnachtmis m.m.v. Martinuskoor en Venlona
	H. Familiekerk Gezinsviering 18.00 uur Nachtmis 20.00 uur Nachtmis 22.00 uur	Kerstnachtmis m.m.v. de Jeugdharmonie m.m.v. Gem. Zangver. Vivente m.m.v. Franciscuskoor
	O. L. Vrouwekerk 18.30 uur	Kindvriendelijke kerstviering m.m.v. de communicantjes
	H. Michaëlkerk 18.30 uur	Kerstnachtmis m.m.v. Vocal Group In the Mood

Agenda

Stadsparochie
2024 - 2025

25 december Eerste kerstdag	St. Martinusbasiliek	10.00 uur	m.m.v. Martinuskoor
	H. Familiekerk	10.30 uur	m.m.v. Franciscuskoor
	Aansluitend om	12.00 uur	Kerstconcert door Franciscuskoor
	O. L. Vrouwekerk	10.30 uur	m.m.v. Vicenda
	Aansluitend om	12.00 uur	Driekorenconcert met Vicenda, Parochiekoor en Resonance
26 december Tweede kerstdag	St. Martinusbasiliek	10.00 uur	Samenzang
	H. Familiekerk	11.00 uur	m.m.v. St. Janskoor
31 december 2024 Dankdienst oudjaar	H. Familiekerk	18.00 uur	Gezamenlijk met hele stadsparochie m.m.v. St. Martinuskoor
1 januari 2025 Nieuwjaarsdag	St. Martinusbasiliek	10.00 uur	m.m.v. St. Martinuskoor
	H. Familiekerk	11.00 uur	
11 januari Engeltjesviering	H. Familiekerk	16.00 uur	Viering met de dopelingetjes van 2024 en hun ouders
19 januari Oecumenische viering	H. Michaelkerk	10.30 uur	
Informatieavond ouders van communicantjes ??? januari	H. Familiekerk / St.Martinusbasiliek Locatie: H.Familiekerk		Exacte data volgen te zijner tijd
/// januari	Venlo-Noord Locatie: H. Michaëlkerk		
2 februari	O.L. Vrouwekerk	10.30 uur	Presentatieviering communicantjes
9 februari	H. Familiekerk	11.00 uur	Vastelaovesviering De Wien
15 februari	H. Michaëlkerk	GEEN viering	ivm jeugdcarnaval in de Bantuin
22 februari	H. Michaelkerk	18.30 uur	Vastelaovesviering met de Moeraskwaakers
5 maart Aswoensdag, askruisje	St. Martinusbasiliek	09.00 uur	m.m.v. St.Martinuskoor
	H. Familiekerk	19.00 uur	
	O. L. Vrouwekerk	19.00 uur	
	H. Michaëlkerk	19.00 uur	
22 maart	O.L. Vrouwekerk	14.00-15.30 uur	Speurtocht voor communicantjes

Agenda

Stadsparochie
2024 - 2025

12 april Palmzaterdag zegening Palmhöltjes	Kapel van Genooij H. Familiekerk H. Michaëlkerk O.L. Vrouwekerk	17.00 uur 19.00 uur 19.00 uur 14.00-15.30 u	m.m.v. de Tegelse Hofzangers; Palmhöltjes maken met kinderen
13 april Palmzondag zegening Palmhöltjes	St. Martinusbasiliek H. Familiekerk O. L. Vrouwekerk	10.00 uur 11.00 uur 10.30 uur	m.m.v. Schola van Ward-Instituut in kader 200 jr Martinuskoor Kinderwoorddienst
15 april Boeteviering	H. Familiekerk	19.00 uur	Gezamenlijk met de hele stadsparochie
17 april, Witte Donderdag, Viering Laatste Avondmaal	O. L. Vrouwekerk Aansluitend plechtige aanbidding van het Allerheiligste	19.00 uur	Gezamenlijk met de hele stadsparochie
18 april, Goede Vrijdag	Alle kerken, H. Familiekerk	15.00 uur 19.00 uur	In basiliek m.m.v. Martinuskoor Viering kruisweg in alle kerken Kruisverering = Gezamenlijke met de hele stadsparochie
19 april, Paaszaterdag, Paaswake	Kapel van Genooij St. Martinusbasiliek H. Familiekerk H. Michaëlkerk	17.00 uur 19.30 uur 19.30 uur 19.30 uur	m.m.v. Martinuskoor m.m.v. St. Janskoor
20 april, Eerste Paasdag	St. Martinusbasiliek, H. Familiekerk, O. L. Vrouwekerk	10.00 uur 11.00 uur 10.30 uur	m.m.v. Martinuskoor m.m.v. Franciscuskoor
21 april, Tweede Paasdag	St. Martinusbasiliek, H. Familiekerk,	10.00 uur 11.00 uur	
Voorstellingsmis communicantjes	H. Familiekerk		
25 mei	St. Martinusbasiliek	10.00 uur	m.m.v. Aachener Domchor in kader 200 jr Martinuskoor
Eerste H. Communie 25 mei, Venlo-Noord 1 juni, Venlo-Oost & Martinusschool 9 juni, Venlo-Zuid (=2 ^e pinksterdag)	H. Michaëlkerk H. Familiekerk O. L. Vrouwekerk	11.00 uur 11.00 uur 10.30 uur	
30 maart, Venloop	In Familiekerk GEEN eucharistie Wel eucharistie in St. Martinusbasiliek		De Familiekerk is onbereikbaar vanwege de Venloop met samenzang

Agenda

Stadsparochie
2024 - 2025

7 juni Pinksterviering	Kapel van Genooij 17.00 uur H. Michaelkerk 19.00 uur H. Familiekerk 19.00 uur	
8 juni Eerste Pinksterdag	St. Martinusbasiliek 10.00 uur H. Familiekerk 11.00 uur O. L. Vrouwekerk 10.30 uur	m.m.v. Martinuskoor m.m.v. Gem. Zangver. Vivente
9 juni, 11.00 uur Tweede Pinksterdag	St. Martinusbasiliek 10.00 uur H. Familiekerk 11.00 uur O. L. Vrouwekerk 10.30 uur →	m.m.v. Martinuskoor EHCommunie kinderen Venlo-Zuid
29 juni	O. L. Vrouwekerk 10.30 uur	Zomerviering m.m.v. communicantjes
28 sept, 10.00 uur	St. Martinusbasiliek 10.00 uur	m.m.v. Tegelse Hofzangers in kader 200 jr Martinuskoor
5 oktober, 10.00 uur	St. Martinusbasiliek 10.00 uur	Pontificale eucharistieviering in kader 200 jr Martinuskoor

Alle kerstvieringen op een rij



KERSTVIERINGEN IN DE KERKEN VAN STADSPAROCHIE ST.MARTINUS



Dinsdag 24 december

Kapel van Genooi	17.00 uur	Kerstviering	
Sint Martinusbasiliek	20.00 uur	Nachtmis	m.m.v. Martinuskoor en Venlona
H. Familiekerk	18.00 uur	Gezinsviering	m.m.v. Jeugdorkest Harmonie
	20.00 uur	Nachtmis	m.m.v. Gem. Zangver. Vivente
	22.00 uur	Nachtmis	m.m.v. Franciscuskoor
O.L. Vrouwekerk	18.30 uur	Kindvriendelijke kerstviering	m.m.v. kinderkoor
H. Michaelkerk	18.30 uur	Kerstviering	m.m.v. Vocal Group In the Mood

Woensdag 25 december, Eerste Kerstdag

Sint Martinusbasiliek	10.00 uur	Kerstviering	m.m.v. Martinuskoor
H. Familiekerk	10.30 uur!!	Kerstviering	m.m.v. Franciscuskoor
	12.00 uur	aansluitend kerstconcert door Franciscuskoor	
O. L. Vrouwekerk	10.30 uur		m.m.v. Parochiekoor
	12.00 uur	aansluitend concert door Parochiekoor, Vicenda en Oekraïens-Russische koor Resonance	
H. Michaelkerk	GEEN viering		

Donderdag 26 december, Tweede Kerstdag

Sint Martinusbasiliek	10.00 uur	Viering	met samenzang
H. Familiekerk	11.00 uur	Viering	m.m.v. Sint Janskoor
O. L. Vrouwekerk	GEEN viering		
H. Michaelkerk	GEEN viering		

Dinsdag 31 december, Dankviering oudejaar

Sint Martinusbasiliek	GEEN viering		
H. Familiekerk	18.00 uur	Viering voor hele stadsparochie	m.m.v. Martinuskoor
O. L. Vrouwekerk	GEEN viering		
H. Michaelkerk	GEEN viering		

Woensdag 1 januari 2025, Nieuwjaarsdag

Sint Martinusbasiliek	10.00 uur	Viering	m.m.v. Martinuskoor
H. Familiekerk	11.00 uur	Viering	met samenzang
O. L. Vrouwekerk	GEEN viering		
H. Michaelkerk	GEEN viering		